

Logg från Älva

Datum: 29 augusti 2020

Elevloggare: Paulina Dorch, Gustav Gillow

Personalloggare: Sören

Position: I norra Kalmarsund

Segelsättning: Stagfock, Fock, Storen

Fart: 4,5 knop

Kurs: 195

Beräknad ankomst till nästa hamn: Grönhögen i morgon bitti kl 09.00

Planerat datum för att segla vidare: Måndag morgon 31 augusti

Väder: Lite molnigt

Elevlogg

Elevlogg:

Hejsan svejsan på er!

Under nattens hamnvakt hade vi en liten kissemiss som försökte få en fribiljett till Öland. Utöver det hade Västervik raggar meet up på parkeringen utanför oss med dunka dunka musik. Kalaset slutade hyfsat tidigt och vakterna fortsatte till morgonen. Som vanligt började ännu en fantastisk dag på Älva med frukost klockan 7:30 följt av städning. Det blåste en hel del och regnade rejält. Trots ovädret var det några från klassen som tränade utomhus! Vid tolvtiden började vi förbereda oss för att lämna Västervik med destination mot Grönhögen, Öland. Vi fick tillsammans ta in landgången, hoppas på att allt godis vi köpt skulle räcka fram till nästa hemköp och hissade segel. Storen hissades först följt av Focken och därefter Stagfocken. Redan första timmen laddade folk på med sjösjukspiller, plåster, tuggummi, allt möjligt helt enkelt. Det verkar dock funkade susen, inga otrevliga överraskningar över bord idag. Vi hade därefter en praktisk VHF övning med kapten himself. Vi fick pröva på att kommunicera med walkie talkies. Många uppskattade den roliga övningen där vi fick dela in oss i grupper (båtar) och sprida ut oss i Älva. Vi började med att följa ett manus där vi utifrån bestämda situationer skulle kommuniceras korrekt med andra båtar och övningen slutade med improvisation. Gick lite svajigt till en början men flöt på bra i slutet. Vakterna fortsatte efter det som vanligt. Kort har spelats och film har tittats på (en del pluggande också såklart). Vi får inte heller glömma alla de glada minerna av smaskande på gott godis. Vaktlaget som nu jobbar i byssan(köket) har mot kvällen förberett inför deras trerätters middag som tar

plats redan imorgon i hamn. Tyvärr har vi ingen aning om vad de planerar för något då det är hemligt! Stay tuned for more. God natt och simma lugnt.

Med vänliga hälsningar The ultimate duo



Blå Jungfrun i månsken

Personallogg: Ja, i förmiddags vräkte regnet verkligen ner i Västervik. Skönt att vi har ett nyrenoverat bryggdäck som håller tätt. För min egen del började dagen med en biltur för att hämta ut den nya tvättmaskin som vi hade beställt till Västervik. Det gick smidigt tack vare att Linda hade kört ner med skolans fina skåpbil som jag kunde låna. Efter lunch när vi skulle avgå, hade regnet lugnat ner sig, men den ostliga vinden tryckte oss fortfarande med 12-13 m/sek mot kajen. Det är då lite mer komplicerat att komma ut från kajen med Älva jämfört med ett motorfartyg, framförallt p g a att vi har ett 11 m långt bogspröt att ta hänsyn till. Men efter en timme avtog vinden tillräckligt för att vi skulle kunna trixa oss ut. När farleden ut från Västervik vände österut mot de yttre skären, såg vi hur havet bröt och skummade överallt framför oss. Men vi kunde gira styrbord, smita genom det mycket smala Spårösundet och sedan gå i lä av öarna söderut. Där satte vi segel innan vi kom ut på öppet hav och mötte den ostliga dyningen.

Nu i sena kvällen har vi kommit in i Kalmarsund och passerat Blå Jungfrun, under Ölandsbron går vi vid fyratiden i natt, och räknar med att klämma oss in i Grönhögens lilla hamn vid niotiden i morgon bitti. Förhoppningsvis hittar Linda en bra mjukbotten för elevernas undersökningar. Det får hon berätta om i morgondagens logg.

Hälsningar från kapten Sören