

Logg från Älva

Datum: 12 september 2020

Elevloggare: Alice och Jocke

Personalloggare: Kapten Sören

Position: Förtöjda i Eriksbergs kulturhamn, Göteborg

Väder: Blåsig, omväxlande sol och regnskurar

Elevlogg:

Tja,

Vilken resa det har varit och vilken ära att få avsluta sista kvällen på Älva med en logg! Dagen började med en storstädning för att fira av en fantastisk period på Älva. En storstädning innebar att allt ombord utrymmen skulle skrubbas och städas som aldrig förr. Allt från soffan, till taket till alla små, små utrymmen på varje våning och i varje hytt. Varje millimeter krävde 100 procent noggrannhet och perfektion. Efter fem timmar städning så var de flesta utpumpade på energi och slumrade till i soffan. Eftermiddagen skulle inte gå till spillo, så efter en kort paus så genomfördes betygsamtal och utvärdering av resan. Som vår snälla befälhavare så såg Sören till att alla som ville fick klättra upp i masten för att njuta de sista minuterna i solen på Älva. Som några av de som fick ta del av klättringen så kan vi bekräfta att den klättringen var något man ej upplever överallt. En blandning av spänning och fascination som kommer vara med som ett minne i resten av våra liv. Kvällen avnjöts slutligen med en fantastisk trerättersmiddag av inga mindre än vaktlag 4. Denna middag som alla andra trerättersmiddagar innehöll stunder som kommer vara med som minnen i resten av våra liv. Denna resa har gått överkligt snabbt och få längtar hem för att komma tillbaka till verkligheten. Men alla ser fram emot att få krama sina nära och kära efter 24 dagar på Älva.

Sammanfattningsvis har vi fått vara med och ta del av livet ombord på Älva. Vi har fått ta del om allt från segelsättning, styrning, städning, tilläggning, ankring, klättring, nattvakt, däcksgolf och mycket mer. Kanske har dessa dagar inspirerat elever att återvända till Älva om några år som en del av besättningen. Eller så kommer vissa kanske vilja bli en del av en besättning någon annanstans i Sverige eller i världen. Hoppas att alla ungdomar skulle fått ta del av det vi har tagit del om för det har varit underhållande, inspirerande och lärorikt på en och samma gång. Hoppas alla läsare där ute har fått en inblick hur det är att vara ombord på Älva och ta henne ända uppifrån Höga Kusten ner till Göteborg. På återseende.

Personallogg:

Ja, det har varit en fin resa med MB18b. Vi har besökt många spännande ställen längs den långa svenska kusten, ända från Skuleberget i norr, via Gotska Sandön runt sydkusten och upp till Tjärnö nästan uppe vid norska gränsen. Vi har letat oss fram genom slingrande leder i Bohuslän och slutligen nått fram till Göteborgs livliga hamn.

Att till omväxling gå i svensk kustfart har verkligen gett mersmak, här finns så mycket att hämta både när det gäller upplevelser och lärande.

Våra kära elever har fyllt dagar och nätter ombord med gott humör, nyfikenhet och energi. Allt har de tagit sig an med samma frejdighet, antingen det gällt snorkling i höstkallt vatten, disk och storstädning eller blåsiga nattvakter.

Jag brukar säga att vi i besättningen bara kan ge förutsättningarna, men själva seglingen, dess djupare mening och innehåll, skapar eleverna själva. Och den här klassen har verkligen sett till att det har blivit en toppensegling. Tack till er alla 28! Och tack alla föräldrar för att vi har fått låna era ungdomar. I morgon har ni dem åter, fyllda av upplevelser, lärdomar och erfarenheter.

Hälsningar från kapten Sören och resten av besättningen

