

# Logg från Älva

---

**Datum:** 24/09-2020

**Elevloggare:** Annie Johansson och Alfred Saalo

**Personalloggare:** Lasse

**Position:** Lysekil

**Segelsättning:** -

**Fart:** -

**Kurs:** -

**Planerat datum för att segla vidare:** 25/09-2020

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** 27/09-2020

**Väder:** Sol, moln och mycket blåst

## Elevlogg:

Hejsan allihopa!

Dagen började med en extra tidig morgon då alla elever blev väckta av byssanlaget för att överraska vår lärare Lasse som fyller år idag. Det blev en mer spexad frukost än vanligt denna morgon med gravad lax, amerikanska pannkakor och frukt och bär. Efter den otroligt goda frukosten var det dags för de dagliga rutinerna med städning och skrubbnig av däck, lika kul som vanligt...

Kort efter den första lektionen var det snabba puckar då vi brådskande behövde förhala fartyget vilket innebar att vi flyttade henne bakåt via kajen. Trots den hårda blåsten och höga sjön gjordes en lyckad förflyttning. Förhalningen gjorde många av eleverna trötta vilket kompenseras av en uppiggande korvstroganoff som grabbarna i byssanlaget hade tillagat. Därefter var vi alla på banan igen och redo för en eftermiddag på Havets hus.

En kort promenad senare blev vi mötta av Lennart som jobbar på Havets hus. Han gav oss en guidad tur runt de olika akvarierna där han föreläste om de olika arterna i Västerhavet. Bland dessa fanns allt från brännmanet till småfläckig rödhaj. På tillbakavägen passade vissa på att bunkra upp med godis inför de kommande tre dagarna till havs. Väl tillbaka på Älva var det fri aktivitet då några spelade kort medan andra tog en tupplur. Kvällen inleddes med en stadig middag. Senare på kvällen blir det pluggstuga, sedan film och vakt för några.

Simma lugnt och ha en trevlig kväll.

## Personallogg:

Hej igen!

Detta blir min sistalogg för den här resan. På söndag hoppar jag av Älva och Catharina tar vid i Malmö.

Jag fick en både oväntad och fantastisk morgon med sång från hela klassen och även amerikanska pannkakor, jag blev riktigt rörd. Trots mängder av seglingar så har jag aldrig fyllt år på Älva, men någon gång ska ju vara den första.

Det har varit riktigt kul att segla med klassen igen, det tycker även den del av besättningen som var med förra året. I marinbiologin så är alla i fas med det som ska göras och jag förväntar mig såklart ett bra slutresultat. De jobbar också på bra med fartygsbefälskursen och gymnasiearbetet. Även det praktiska arbetet fungerar perfekt, vilket inte minst bevisades under dagens förhaling. Trots att vi fått en plats tilldelad oss på kajen så kom två lotsbåtar och sa att vi låg på deras plats. Det var bara att förhala med 10-12 m/s snett framifrån, en inte helt enkel manöver. Besättningen klarade av det galant, liksom eleverna som fick mycket beröm för sina insatser. Fendrar måste hållas, flyttas, ”flyta med”, tappar måste sträckas och slackas, och allt ska koordineras. Det gick som smort, imponerande. Det säger allt om besättningen och eleverna.

Tack allihop ombord för ännu en fin resa med Älva, ingen nämnd ingen glömd.

Lasse



Storslagen frukost



*Från besöket på Havets Hus*