

# Logg från Älva

---

**Datum:** 23/9-2020

**Elevloggare:** Sofia Aleksandrina och Sebastian Barsness

**Personalloggare:** Kock Catarina

**Position:** Lysekil

**Planerat datum för att segla vidare:** -

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** -

**Väder:** "Midsommarväder" Mest molnigt och lite regnskurar

## Elevlogg:

Hallihallå i stugorna!

Dagen började i Smögen. Vi fick en härlig frukost serverad av byssalaget. Sedan genomfördes morgonstädningen och förberedelsen av att kasta loss genom att kasta soppor, städa däck och stuva undan inför avgång. En av vaktlagen det vill säga Crownfish hade sin mycket roliga sociala aktivitet. Aktiviteten bestod av en drös med utmaningar som tex "Hitta en Glenn", "Slänga en manet på en i sitt lag" och "Ragga upp en lyktstolpe". Som sagt så var utmaningarna väl genomtänkta och utmanande.

När alla hade gjort klart sina utmaningar fortsatte förmiddagen med fartygsbefälleksioner. Där lärde vi oss hur man använder sig av plotter i radar. Strax efter lunch skulle nästhavande vakt hjälpa till med att kasta loss från Smögen och ta oss vidare till Lysekil "runt hörnet". Resan var alltså väldigt kort och vi var framme i Lysekil ca klockan 15:00. Då var det snabba ryck upp på däck och hjälpa till med att lägga till. Det var lite dramatiskt då vinden blåste hårt och vågorna förde Älva in mot land. Men det gick väldigt bra.

När tillägningen var klar var det dags för Crownfish att förbereda sin utsökta trerättersmiddag. Temat för middagen var "Midsommar" så att alla hade på sig sina "typiska" midsommarkläder. Som bestod mest av stövlar, solglasögon och regnjackor. Vi vill tacka Crownfish för deras fantastiska middag. Förrätt var toast med gravad lax och hovmästarsås, huvudrätten var klassiska köttbullar med brunsås och koktpotatis och en väldigt god pannacotta med äppelkompott som efterrätt. Allt var såklart hemmagjort!

Nu är vi mätta och belåtna och kommer sova mycket gott i natt! Äventyret i Lysekil fortsätter imorgon och naturligtvis berättar vi om hur morgondagen har gott!

Godnatt, sov gott! Vi hörs imorgon.

## Personallogg:

Hej! Catarina, kock ombord på Älva, idag har vi lämnat Smögen för att tillbringa ett par dagar i Lysekil med besök på havets hus. Byssalaget har haft en lång dag med förberedelser och produktion av en fantastisk trerättersmiddag, som nu närmar sig sitt slut, sista finishen av byssan innan överlämning till nästa lag pågår för fullt. Man vill ju lämna över snyggt och fräscht.

Menyn bestod av gravad lax på toast, toppad med hovmästarsås.

Varmrätt, köttbullar, kokt potatis, gräddsås, pressgurka,

Efterrätt, Pannacotta med äppelkompott toppad med crunch.

Allt tillagat från grunden, laxen gravades och köttbullar har trillats,

Som ni förstår är vi mätta och nöjda nu, några elever slöar framför tv:n och några sitter i massen och småpratar.

Tack och God Natt från Oss



