

Logg från Älva

Datum: 22/9-2020

Elevloggare: Felix Chrona och Ebbe Klinth

Personalloggare: Philip

Position: Smögenbryggan

Planerat datum för att segla vidare: 23/9-2020

Beräknad ankomst till nästa hamn: Kvällen den 23/9-2020

Väder: Mulet och 14 grader

Elevlogg:

FISK!!!! **VI HAR FÅTT FISK!** Förresten, tjenare alla goa gulliga läsare. Vi är fortfarande förtöjda här på underbara Smögen, vilket är en liten by vi alla älskar. Den har allt, mysiga gränder, gigantiska godisbutiker, Ica och Klädesbutiker med 70 % rabatt. Men framförallt har den mycket fisk. Under dessa dagar har vi fått kopiösa mängder sill och vitling samt flera torskar. **Helt otroligt.** Men till skillnad från Nordkoster blev det inga sjöstjärnor eller krabbor. I alla fall...

Vad har då hänt idag? Vid gryningen sattes flaggan och efter ungefär en timme kravlade sig samtliga ur sina kojor. Detta följdes upp av en behövlig frukost som gav oss tillräckligt med energi för att klara av dagens städning. Resten av förmiddagen bestod av lektioner i marinbiologi och fartygsbefäl. På fartygsbefällektionen fortsatte vi nöta igenom radarkunskaper med vår eminenta förste styrman Sofia. Under marinbiologin fortsatte vi med vår hårbottenrapport men vi planerade även vår spektakulära slutmiddag. O så vare lunch. Det serverades rester av alla möjliga slag.

Lunchen följdes upp av frihopp och lek innan vi skulle iväg på dagens aktivitet: **SNORKLING.** "Jösses vad kallt!" Men icke. Lasse hade fixat tjocka långärmade våtdräkter som slank på fint och höll kylan borta. Det gavs upptäckta livet under ytan här i Smögen. Vi såg genom våra cyklop en enorm diversitet av marina organismer och simmade längst med den vackra botten ett bra tag innan vi klev upp till civilisationen igen. Efter detta äventyr var det väldigt skönt med en lång varm dusch innan vi promenerade tillbaka till båten.

Och så var det dags för kortspelning, läsning och matlagning för byssalaget. De serverade en utsökt middag bestående av panerad fisk, potatis och remouladsås. Följt av fri lek, vilket har lett oss hit. Här sitter vi nu och avslutar denna logg. Men hur ska vi avsluta? Vi vet ej, därför fortsätter vi skriva och berätta om vad som händer under kvällen. Men det har ju inte hänt än, så vi vet faktiskt inte ☹️. Men vi tror att det blir filmtittande!

Aja, nu tackar vi för oss och säger hejdå till alla trogna läsare.

Personallogg:

Hej alla läsare,

Älva ligger förtöjd i Smögen för dagen, men seglar vidare till Lysekil imorgon. Dagen ombord har varit lugn och behaglig för oss i besättningen, med underhållsarbete i form av slipning och målning, för att hålla skutan i fortsatt toppskick. Eleverna har varit på snorkelutflykt och utforskat Västkustens vatten.

Maten har varit kanon som vanligt, med panerad torsk och potatis, mycket passande för platsen.

Vädret har varit stabilt; molnigt, lite vind och ingen nederbörd, temperaturer runt 12 – 15 grader.

Philip Wiström,
Matros, Älva



