

Logg från Älva

Datum: 21/9-2020

Elevloggare: Filippa Järund, Bodil Eriksson Holst

Personalloggare: Frida

Position: Smögen

Väder: Molnigt och blåsig

Elevlogg:

Tjaba tjena alla nyfikna landkrabbor!

Idag har vart en dag fylld av roliga aktiviteter kopplade till vårt gymnasiearbete. Innan lunch anordnade vaktlaget "Petras Pirater" en skräpplockar-tävling då deras utgivna tema är ekologisk hållbarhet. Vi fick som klass ihop sex stycken stora svarta sopsäckar på en timme, vilket var väldigt bra jobbat! Andra delen av tävlingen gick ut på att bygga en kreativ skulptur av det skräpet som hittats, vinnande laget fick en massa godis, självklart naturgodis i en papperspåse. Till lunch serverades lasagne vilket var väldigt uppskattat och därefter hölls nästa aktivitet av vaktlaget "505 kg kärlek", de har temat historisk/teknisk utveckling. Aktiviteten var en frågesport samt musik quiz. Efter aktiviteten var det skojiga slut för dagen och det var dags att ta tag i plagget och därför hölls en fartygsbefälslektion som handlade om radar, vi lärde oss mycket. Ikväll fiskas det och snart ska efterrätt serveras gjord av Felix och hans goa crew.

Nu spelas det kort och snart ska även säsongens första avsnitt av paradise hotel kopplas upp på bioskärmen ... och kom ihåg, allt kan hända på Älva ;)

Sov gott,
Bodil och Filippa <3

Personallogg:

Hej allihopa,
Idag har det varit en lugn dag på Älva, alla har haft lite egna projekt de pillat med under dagen.

När eleverna har varit av båten har vi passat på att skrubbat utsidan av båten, knackat rost och målat, förberett inför lektion, varit iväg och handlat lite osv, osv.

Själv har jag jobbat lite i maskin, både med maskinunderhåll och verktygsunderhåll.

Det är lite blåsigt här på Västkusten, jag hoppas ni har det varmare hemma. 😊

Mvh Frida



Mycket sopor blev det!



En skulptur av det vi hittat