

Logg från Älva

Datum: 20/9-2020

Elevloggare: Hampus Wikner

Personalloggare: Alva Lättmatros

Position: Smögen

Väder: Milda vindar och klart

Elevlogg:

”Min pappa har en minkfarm” och ”shit vilken konstig mink” är nog de mest använda fraserna på skeppet just nu. Det här sätter säkert många där hemma i konfys men kortfattat sagt så betyder detta att vi mår bra.

Nu har vi anlänt till Smögen efter lite tidigare än planerat och det första som man ser är fisk och glassbarer, så jag tror att vi klarar oss.

Dagen började med revelj från min fina rumskamrat Albin i form av en remix på den klassiska låten från Sagan om ringen. Det följdes med en god frukost och ett morgonmöte som berättade om hur dagen skulle vara utformad. Efter frukosten så stod det städning på agendan och det gick till och med lite snabbare än vanligt. Det var säkert för att vi hade en spännande exkursion att utföra.

Dagens exkursionsplats låg närmare skeppet vilket var en stor lättnad för Annie med den invalda foten. Det var också en lättnad för de rastlösa människorna ombord, till exempel jag, Oskar och Manfred som tog tillfället i akt för ett exkursionsbad. Exkursionen gick annars som vilken annan med olika marina organismer och what annat. Efter exkursionen så blev det vörning av använt materiell och sedan avfärd för Smögen.

Vi avgick strax efter lunch och anlände till Smögen strax efter klockan 19. Då var många väldigt spända på att utforska den speciella och vackra staden även fast allt utom ICA var stängt.

Ojsan, klockan blev mycket så jag måste tyvärr sticka men vi får höras en annan gång! Jag ska gå och fiska. Ha dé //Hampus

Personallogg:

Hej alla där hemma!

Idag är det jag, Alva, som skriver logg. Jag jobbar som lättmatros här ombord. Jag gick tidigare i skolan på marinbiologilinjen, precis som dessa elever. Det är andra gången jag får äran att segla med den här klassen, Mb18A!

Dagen började som vanligt med frukost följt av städning. Eleverna gick sedan iväg för en hård-bottensexkursion och vi i besättningen fick in några timmar att pyssla här ombord, bland annat måla och fixa till ett segel som har lagats. Efter lunch hade vi avgång och satte kurs mot Smögen! Övergången var lugn och skön, men tyvärr bjöd Moder Jord inte på några seglingsvindar.

Nu har vi lagt till i Smögen och det är väldigt mysigt! Små fina hus med kajer precis utanför dörren och väldigt vacker natur. Imorgon ska jag gå på upptäcktsfärd.

Skepp o' hoj

Alva



Älva ligger förtöjd i bakgrunden i Nordkosters hamn



Kaksmet så det räcker till alla ombord på Älva