

Logg från Älva

Datum: 16/09-20

Elevloggare: Emil och Martina

Personalloggare: Kapten Stefan Alvå

Position: Kaj 5 Eriksbergs hamn / Göteborg

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Planerat datum för att segla vidare: 18/09

Beräknad ankomst till nästa hamn: 19/09

Väder: -

Elevlogg:

Hallåååå elleeer!

Dagen började tidigt med att klassen tog sig till Centralen 07.45. Vi hoppade på tåget mot Götlaborg och självklart fördrev vi tiden genom att försöka oss på göteborgskan. Visst hör det lite resan till. Resan gick smidigt och vi var framme på Göteborgs central ungefär 3,5 timmar senare. Härifrån tog vi en hyrbuss till Eriksberg där Älva och besättningen väntade.

Vi började med att föra ombord all mat genom att bilda en langningskedja för att sen avnjuta en mycket efterlängtd lunch. Efter lunchen begav vi oss mot Ostindiefararen Götheborg där kapten Stefan höll en privat guidad tur genom hela skeppet vilket var väldigt uppskattat. Han har nämligen jobbat där ombord i några år.

Avslutningsvis åt vi middag och har nu kvällen ledig och ser fram emot att se en dokumentär om Ostindiefararen Götheborg tillsammans.

Ha de gött!

Personallogg:

Hej!

Det var en fröjd att se den glada skaran elever komma ut på piren idag. Jag har haft turen att få segla med denna klass en gång tidigare och vet vad de går för, så ser nu fram emot att få segla med en redan inskolad klass ombord då vardagliga rutiner och hur skeppet fungerar redan är inlärt.

Vi i besättningen ombord på Älva har jobbat med att få Älva redo inför avfärd och slagit under (satt fast) en klyvare ute i bogsprötet som varit inne på reparation hos en segelsömmare. Vi har dessutom haft internutbildning av ny personal, städat hela skeppet och hunnit ruttplanera den kommande resan.

Efter elevernas ankomst och lunch så har jag som Emil och Martina redan berättat visade runt klassen ombord på min gamla arbetsplats, Ostindiefararen Götheborg, vilket var väldigt trevligt. Många fina minnen av skeppet och möten med gamla kollegor för min del! Och jag tror att eleverna tyckte att det var kul att se världens största seglande träskepp och att få en lite längre guidad tur i delar som andra vanligtvis inte får se.

Nu inleder vi den första filmkvällen för denna resa i samma tema som dagens utflykt, en dokumentär som en vän till mig gjort om skeppet Götheborg och när hon seglade till Kina och hem igen.

Bästa hälsningar, Stefan



Älva på pir 5 i Eriksberg



Kanondäck på Götterborg

