

Logg från Älva

Datum: 2020-08-26

Elevloggare: Märtha och Nils

Personalloggare: Madeleine

Position: 58 54.877'N 18 57.023'E

Segelsättning: Mesan, storsegel, fock, stagfock och jagare

Fart: ca 3 knop

Kurs: 178

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2020-08-27 kl. 08:00 Gotska Sandön

Väder: Bidevind och halvwind, växlande molnighet

Elevlogg:

Idag åkte vi förbi Sandhamn. Vi satte även segel lite senare på dagen. Till lunch blev det risotto med gravad lax och till middag blev det sötpotatis med revbensspjäll. Maten var JÄTTEGOD!! Nu är vi på väg mot Gotska Sandön och vi förväntas komma fram i morgon bitti. Kortspel är KUL.

I övrigt har det varit vanliga lektioner i matematik och undervisning inför VHF-cert och Radar. Vi gjorde även en övning i man över bord. Madde hoppade i vattnet i överlevnadsdräkt och flytväst och larmet gick i hela skeppet. När man kom upp på däck ställde alla sig och pekade på den "nödställda" tills Sören vänt fartyget och hämtat henne. Catarina som är utsedd till ytbärgare hoppade i vattnet och bogserade Madde in till skeppet.

Personallogg:

Hejsan hoppsan alla där hemma!

Madeleine heter jag och jag är matros ombord, går vakten 8-12, 20-24. Jag blev nyligen anställd på Älva men har jobbat här en del tidigare och är även en gammal MB-elev och har då också seglat som elev ombord. Det visade sig faktiskt idag att jag mönstrade på för första gången för precis sju år sedan, på dagen. Jag har arbetat på båtar sedan andra året i gymnasiet och det är nu jättekul att vara tillbaka på Älva igen. Men till klassen och dagen då.

Vilken klass det är! Härlig sammanhållning och en väldigt trevlig stämning bland alla. Igår var det avslutningsmiddag som det första byssalaget bjöd på. Då fick vi klä upp oss i motsatta könets kläder.

Många fina nya människor var vi plötsligt ombord och det var mycket bra arrangerat. Vi ankrade för att äta och efter middagen lättade vi ankar och fortsatte vår väg mot Gotska Sandön.

I förmiddags hade vi, som tidigare skrivet, en MOB-övning, man over board. Det var jag som var skurken och kastade mig i sjön. Mycket kul måste jag påstå, och skönt i vattnet. En fantastiskt nyttig övning framför allt. Under eftermiddagen satte vi segel och nu i skrivande stund har vi precis bärgat jagaren och mesanseglet vilket lämnar stagfock, fock och stor uppe.

Nu måste jag tillbaka upp på min vakt. Tack för mig och vi hörs snart igen.

Kram



Man över bord, fast kvinna



Catarina undsätter den nödställda, Madeleine



Sandhamn



Gustav och Tilde förbereder mesanseglet.