

Logg från Älva

Datum: 10 september 2020

Elevloggare: Noah & Frida

Personalloggare: Överstyrman Sofia

Position: Förtöjda i Eriksbergs kulturhamn, Göteborg

Väder: Vackert

Elevlogg:

Dagen inleddes med en effektiv och rutinerad frukost följt av den mindre rutinerade städningen. Vi avgick från Lysekil klockan 08:00 med destination Göteborg och gick för motor i den noterat kala skärgården. Dock kan även kalt vara fint på sitt eget sätt. Periodvis förekom extremt gungande som besättningen sa vara ” ingenting jämfört med Kanarieöarna ”. I byssan skedde en olycka som innefattade 3 liter matolja på durken, som krävde smått roande manövrar för att omlokalisera. Precis innan denna olycka serverades den torsdags-förknippade pannkakan (dock i plural) med ärtsoppa. Över till ett mer seriöst ämne. VI SÅG SÄLAR!!! Dessutom blev vi ombedda av en militärbåt att ta en liten omväg eftersom de hade en skarp övning. Hoppas vi får skriva detta. Efter detta övergick klassen i en sorts dvala följt av några intensiva etapper med rapportskrivande. Efter ankomst serverades råraka med rostbiff med pepparsås. Vegetarianerna fick rödbetsbiffar. Förhoppningsvis ser vi en sen skräckfilm för att maximera den sovmorgon som vi, hör och häpna, erhöll av vår nådige kapten. We are the knights who say nihi.

Personallogg:

Ja, så var vi framme vid vårt slutmål för den här gången.

Under dagen har vi, precis som eleverna skriver, gått inomskärs större delen av vägen till Göteborg och de gånger vi tagit oss utanför de yttersta skären så har det börjat rulla kraftigt från sida till sida. Hon betar sig gärna så vår Älva. Hon tycker om att dansa kan vi väl säga. Sören tog ganska snabbt ett beslut om att det var dags att lägga om rutten för att minska rullandet till det minimala. Sagt och gjort. Rutten lades om både en och två och tre gånger för att minska rullandet och för att undvika att hamna i målområdet för skjutövningar. Det innebar att vi fick se många små gulliga orter på diverse små kobbar i skärgården. Det är en ganska stor kontrast för oss som jobbar ombord, och mest brukar segla nere runt Kanarieöarna, att gå genom diverse trånga sund istället för att ha några sjömil till land.



Under dagen har Catrin också gjort ett jättejobb med att hjälpa den kontinuerliga strömmen av elever som ville göra övningar i styrhytten, Frida har försökt nödlaga vår trötta informationsskylt som sett sina bästa dagar och jag försökte få en dator att kommunicera med en skrivare. Jag fick ge upp. De hade kommunikationsproblem uppenbarligen. Jag får försöka igen en annan dag.

Under morgondagen ska vi bunkra bränsle, få en ny vinsch till vår RIB och förhala båten (dvs. flytta båten från den kajen vi ligger vid nu till en annan kaj en bit bort) utöver det ska eleverna på studiebesök på Ostindiefararen Götheborg och efter det kommer de att få möjlighet att göra klart övningsuppgifterna i styrhytten och de som behöver komplettera det senaste provet ska roa sig med det.

På kvällen nu så har det serverats äppelpaj och sjungits två ggr för födelsedagsbarnet som vi har ombord. Det är inte alla förunnat att få fylla 18 ombord på ett fartyg men den här klassen lyckades pricka in två födelsedagar under resan.

Nu är det dags för mig att avsluta och gå och vila ögonen lite. Vi i besättningen får ju tyvärr ingen sovmorgon. =)

/Sofia



In under Hisingsbron