

Logg från Älva

Datum: 15 Augusti 2020

Elevloggare: Jonathan S, Malte S

Personalloggare: Catarina

Position: Ankrade i Myttingeviken, sydost om Vaxholm

Beräknad ankomst till nästa hamn: Hemkomst till Stocksund på måndag kl 13.00

Väder: Soligt, varmt, underbart!

Elevlogg:

Idag fortsatte vi vår resa tillbaka till Stockholm. När vi vaknade så var vi strax utanför Sandhamn. Då väntade en god frukost lagad av vaktlaget Delta, som just under denna tid är byssalaget. Efter man fått en bra frukost var dagen startad. Vid strax efter 09 passerade vi Sandhamn. Väl där tog vi elever ett brejk från våra pågående lektioner för att checka och fota den lilla gulliga skärgårds-orten. När vi passerat Sandhamn återgick vi till våra lektioner som varade till klockan 10.00. Därefter var det byte av lektioner samtidigt som vaktlaget i styrhytten hade personalbyte. Efter ytterligare en lektion var det snart dags för lunch. Idag serverades köttfärsbiffar med brunsås och potatismos. Efter att en smaskig lunch lagt sig i kistan så var man redo för nya uppdrag. Vid klockan 12.00 var det vaktlagsbyte och dags för vaktlag Charlie att ta över i styrhytten. Nu var det mer skärgårdskörning än tidigare då vi kommit längre in.

När det är lördag och fint väder kan man förvänta sig mycket båtar. Oja det kan man lugnt säga, båtar så långt ögat kunde nå. Det var en utmaning att köra med så mycket trafik men kul var det. Under resan träffade vi på en båt från sjöräddningen som man lugnt kan säga hade bråttom blåljus och hårda manövreringar i tät trafik. När vi väl kommit fram till Myttingeviken så var det dags att ankra i den lilla viken. Det tog inte många minuter innan folk var nere i vattnet, som alla längtat efter bad en varm dag som denna. Ganska snart efter ankringen var det dags för en praktisk VHF-lektion. Lektionen gick ut på att två vaktlag blev uppdelade i fyra grupper som fick varsin walkie talkie och skulle öva olika scenarion med varandra. Ett av de fem scenarion vi fick var ett nödanrop och alla grupper skulle vara delaktiga. Detta skulle göras på engelska och det var en utmaning då man blir väldigt stressad då man har press på sig. Efter dessa lektioner så var det frivakt för alla vaktlag fram till middagen. Till middag serverades en fisk- och skaldjursgryta som slank ner. När vi ätit var det mer bad men också fler lektioner som skulle utföras för en del av vaktlagen. Det är ungefär det som hänt under dagen. För att summera det kort så har dagen till en början bestått till största del av skärgårdsnavigation samt lektioner och andra halvan av bad och ytterligare lektioner.

Hälsningar Jonathan S och Malte S

Personallogg: Catarina

Hej Jag heter Catarina och är kock ombord. Idag har vi ätit pannbiffar med stekt lök, potatismos och gräddsås till lunch och till middag fick vi en gryta med räkor, musslor och grönsaker. Det serverades också nybakt bröd med vitlökssås. Eleverna börjar bli riktigt bra på matlagning. Jag känner mig mer som en köksmästare och eleverna får större ansvar. Igår kväll blev det bullbakning och tanken var att det skulle bli en dubbel sats men det räknades lite fel så helt plötsligt stod eleverna med en fyrdubbel så det blev 200 bullar. Baket höll på till tvåtiden på natten. Ordentligt med bullar har vi nu. Eric, Ben och William KW stod för initiativet.

Hälsningar



Matrosen



Hugo och Ruben kollar ut över Sandhamn



En lotsbåt vid det gamla lotshuset i Sandhamn