

# Logg från Älva

---

Datum: 2020-08-07

Elevloggare: Ludvig Löfstad och Alexander jahns

Personalloggare: Marielle "Marre" Cocozza

Position: Hudiksvall

Segelsättning:

Fart: Till kaj

Kurs: Till kaj

Planerat datum för att segla vidare:

Beräknad ankomst till nästa hamn: Söndag morgon

Väder: Soligt

## Elevlogg:

Idag anlände vi till Hudiksvall hamn direkt efter frukosten. Här har det varit soligt och fint väder hela dagen. Idag har vi haft lektioner i engelska och VHF-kurs. Men för det mesta har det varit en ganska lugn dag. Vi har fortsatt på våra båtbyggen med Compa och jag skulle säga att det går ganska bra. Till lunch blev det bakpotatis med tonfisksås så det blev typ potatis till lunch medan till middagen så blev det tacos vilket var helt underbart gott. Idag har vi även haft vaktlagsbyte så att Bravo är nu i byssan istället för Alfa.

Ludvig: Efter att jag och mitt vaktlag hade hjälpt till att lägga till vid kajen så fick vi städa däck. Sedan hade vi frivakt så vi gick mest runt. På frivakten så tog vi chansen att gå i land och kolla runt lite. Det var mycket äldre byggnader i sten men allt ser väldigt välskött och inte så sunkigt som det kan vara i vissa såna här städer. Sedan hade jag båtbygge, engelska och VHF utbildningen innan middagen. Självt så tyckte jag att det var väldigt gott med middagen men tanke på att jag inte gillade lunchen så mycket.

Alexander: Efter jag och Melker hjälpt till att slänga ned o knyta fast fendrarna hade vi frivakt och då passade jag på att gå ut lite och leta efter en livsmedelsbutik. Efter jag varit runt i staden lite så gick jag tillbaks och tog en liten tupplur. Sedan när jag vaknade så skulle vi ha lektion med Marre. Lektionen var kul o lärorik eftersom vi fick lära oss om VHF-alfabetet.





## Personallogg:

Hej!

Jag heter Marielle Cocozza och kallas för Marre. Jag arbetar som andrestyrman ombord och går 00-04/12-16 vakten. Jag är 25 år gammal och kommer från Göteborg!

Vid dagens början klockan 00 vaknade jag och halva mitt vaktlag till en helt fantastisk stjärnhimmel och starkt månljus. Havet var blankt och svaga vindar från sydväst. När det är så fin stjärnhimmel passade vi på att leta efter olika stjärnkonstellationer och hittade polstjärnan. Vi hittade även Mars och Venus. Den andra halvan av vaktlaget kom upp vid 02 då det var vaktbyte. Då var vi på väg in inomskärs på väg till Hudiksvall och det blev mer saker att hitta. Med varsin kikare i handen lyckades de hitta alla prickar, bojar och fyror för att stödja navigeringen in. Medan vakten pågick så hintades en soluppgång på horisonten och himlen blev allt mer rosa efterhand som tiden gick.

Vi kom fram till Hudiksvall strax efter frukost, och sedan har eleverna haft lektioner och fritid ombord. Klockan 13 och 16:15 hade vi lektion i VHF. De fick bland annat lära sig det internationella bokstaveringsalfabetet med hjälp av att leka hänga gubbe och stava sina namn. Efter lektionerna var det dags för middag och fredagsmys. Och liksom man gör på fredagskvällar, så ätar man tacos!

Tack för mig!