

Logg från Älva

Datum: 2020-08-03

Elevloggare: Hugo, Melker

Personalloggare: Kapten Sören

Position: Stora Skratten (norr om Vaxholm)

Segelsättning: Till ankars

Fart: -

Kurs: -

Planerat datum för att segla vidare: 2020-08-04

Beräknad ankomst till nästa hamn: Öregrund 2020-08-05

Väder: Soligt

Elevlogg:

Idag har vi gjort en förtrogenhetsutbildning ombord. Den var intressant, men det var lite jobbigt att ta in all ny information angående säkerheten ombord. Vi fick även en genomgång angående Corona. Vi blev också tilldelade hytter och vaktlag. Därefter fick vi äta lunch vilket blev currykyckling och ris. Lunchen var mycket uppskattad av många.

Sedan kastade vi loss och begav os mot vår ankringsplats för natten. Det hände inget roligt under resan. När vi kom fram till Stora Skratten blev det mat igen denna gång blev det pasta med skinksås. Denna maträtt var också uppskattad av många. Därefter blev det bad för några. Nästan alla hoppade från peket men många tyckte att det var kallt att bada.





Personallogg:

Äntligen på väg! Frågetecknen har förstås varit många. Hur skulle smittläget utvecklas? Kan vi överhuvudtaget segla med våra elever detta läsår? Efter grundliga diskussioner och konsultationer med både det nationella och regionala smittskyddet blev skolledningens slutsats att det bör vara möjligt, men tills vidare bara inom Sverige och med genomtänkta regler för hur vi hanterar smittrisker ombord. Så det blir verkligen en annorlunda seglation i år. Men spännande på sitt sätt. Nu beger vi oss uppåt Norrlandskusten, med ett glatt gäng på 28 grabbar som läser marinteknik.

Vår överstyrman Benke har bl.a. ordnat besök i maskinrummet på en stor, maffig bogserbåt som ligger uppe i Stugsund. I Härnösand blir det en tur till sjömansskolan med dess maskinhall. Där står en väldig, trecylindrig Nohab Polar som han skall försöka dra igång till elevernas förnöjelse. Uppåt Höga Kusten skall vi klämma oss igenom Trångsundet in till Häggvik, där vi hittar det unika friluftsmuséet Mannaminne. Sedan vänder vi söderut igen, och hinner förhoppningsvis med ett besök på Gotska Sandön om vädret tillåter, innan det är dags att styra hemåt igen.

Men i natt ligger vi alltså för ankar i en stilla vik strax norr om Vaxholm. I morgon förmiddag blir det en kort utbildning i seglingsteori och -praktik samt säkerhetsövningar. Sedan lättar vi ankar och styr norrut med Öregrund som första stopp. Dagliga rapporter om våra öden och äventyr kommer här i loggarna från Älva, och jag hoppas att ni vill följa oss på färden.

Hälsningar från kapten Sören