

Logg från Älva

Datum: 17 augusti 2020

Personalloggare: Kapten Sören

Position: Förtöjda i Stocksund igen

Personallogg:

Läsårets första segling är till ända, och våra elever har klivit iland och mottagits av nära och kära som väntade på kajen i Stocksund.

Som ni vet, har Coronan tvingat oss att tänka om och tänka nytt när det gäller Älvas seglation. I år blir det bara svensk kustfart. Det innebär förstås att vi måste ligga stilla under vintern. Säsongen blir avkortad och de olika klassernas seglingar likaså. Så MT19 fick en resa på 14 dagar, men jag tror alla ombord håller med om att det har varit ett par väldigt lyckade veckor, fyllda av lärande och spännande upplevelser. Att vi har haft toppenväder har inte gjort saken sämre.

Några av höjdpunkterna var besöket ombord i den stora bogserbåten Skärnäs i Stugsund, motorhallen i Härnösand där eleverna fick vara med om att starta en stor Nohab-diesel, besöket på den fantastiska anläggningen Mannaminne, samt sist men inte minst heldagen på Gotska Sandön. Ett stort tack till överstyrman Bengt, som öppnade dörrarna till de intressanta besöken på Norrlandskusten, och till magister Kalle, som guidade oss genom Sandöns historia och natur.

Våra MT-elever har varit mycket duktiga. Hela tiden när vi gått genom skärgårdarna, har de själva navigerat och framfört fartyget (förstås med vakthavande befäl som kikat över axeln och gett lite råd när det behövts). De har också med liv och lust deltagit i allahanda illaluktande jobb ombord, som att rensa gråvattenpumpar och liknande, något som en äkta marintekniker inte får backa för.

Nu får vi två dygn i hemmahamnen för proviantering och allt småfix, sedan bär det av igen på onsdag med en ny klass, åter uppåt Norrlandskusten.

Många hälsningar / Kapten Sören



Foto: Richard Strand. Bilden är tagen från Kustbevakningens stora fartyg KBV002 Triton, när Älva har lättat ankar och styr norrut från Gotska Sandön