

# Logg från Älva

---

**Datum:** 16 Augusti 2020

**Elevloggare:** Aaron och Joel

**Personalloggare:** Magister Kalle

**Position:** lat: 59°23.562`N lon: 18°26.895`E Myttingeviken

**Segelsättning:** -||-

**Fart:** 0 knop.

**Kurs:** Stocksund.

**Planerat datum för att segla vidare:** 17 augusti kl 10.00

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Stocksund 17 augusti kl 13.00

**Väder:** Sol och vindstill.

## Elevlogg:

Vi hade ankarvakt under nattens gång tills morgonen slog oss. Denna dag skulle vara den långa heldagsstädningen som vi alla fruktat. Efter den uppskattade frukosten från vårt älskade byssalag Delta, Så började dagen med instruktioner om hur städningen skulle gå till och hur båten skulle bli så fin som möjligt inför marinbiologerna som skall komma. Städningen var uppdelad efter våra vaktlag, vaktlagen fick olika områden runt om segelfartyget. De kopplade bort oss från omvärlden och satte oss i arbete (de tog våra mobiler). Detta innebar att tak, skott, lister och durk skulle bli kliniskt rena. Vid lunch serverades pasta med ost- och skinksås som alla inte hade möjlighet att ta del av på grund av att det tillagdes i för små mängder eftersom vi var lite extra hungriga. Efter lunch fortsattes städningen bland annat i tvagningsutrymme och på däck där det skrubbades noggrant.

Efter några timmars arbete, fick vi tillbaka vår frihet (mobilerna) och då var det dags för bad var av alla deltog. Vid middagstid åt vi kyckling tikka masala och därefter fick vi efterrätt eftersom det var den sista kvällen. Efterrätten bestod av glass i två olika valmöjligheter, även strössel och kolasås. Därefter fick byssalaget mycket att göra ☺. Vi fick dessutom mycket goda nyheter av vår befälhavare Sören, alltså att vi skulle få sovmorgon.

I morgon sätter vi kurs mot Stocksund och beräknas att anlända där runt 13:00 som då blir slutet på MT19 två veckors segling.

## Personallogg:

Hej

Idag är det lärare Kalle som skriver igen. Dagen har bestått av den beryktade slutstädningen som sker i slutet av alla Älva-resor. Städningen innebär att allt och då menar jag verkligen allt ska plockas ut rengöras och sedan plockas tillbaka igen. Eleverna har verkligen gjort ett fantastiskt bra jobb med städningen. All mässing putsas så nu skiner Älva när hon ligger på svaj i Myttingeviken. Jag fick det

spännande jobbet att tillsammans med överstyrman Benke och Kw göra rent gråvattenpumpen ombord. Kanske inte världens roligaste jobb, men en sak som behöver göras med jämna mellanrum. Nu när städningen är klar och vi alla har ätit en supergod avslutningsmiddag med glass till efterrätt, badas det i kvällssolen och livet kan inte bli så mycket bättre! Känns lite vemodigt att det är nästsista dagen på vår resa, om jag fick bestämma skulle jag gärna åka lite längre. Tack för att jag fick möjligheten göra denna resa med era barn!

/Kalle





