

Logg från Älva 14 augusti 2020

Datum: Torsdag den 14 augusti 2020

Elevloggare: Anton S och Max S

Personalloggare: Caroline, Lättmatros

Position: Gotska sandön

Segelsättning: Alla utom bredfocken

Fart: 2,7

Kurs: 340-345

Planerat datum för att segla vidare: 14/8 ca kl 18,30

Beräknad ankomst till nästa hamn: 15/8 ca kl 15,00

Väder: Klart och soligt hela dagen ca 25 grader varmt

Elevlogg:

Idag anlände vi till Gotska Sandön strax efter frukost. Vi ankrade en bit utanför ön för att sedan ta RIB-båten intill land. Väl iland samlades vi alla och gick gemensamt till Fyrbyn. Vi fick sedan frivakt och kunde göra vad vi ville i några timmar. Vi gick då till ett sälskyddsområde där vi kunde stå och kolla på massa sälar. Sedan så har vi fått kollat på kustbevakningens båt som låg utanför Gotska Sandön när vi kom så innan vi åkte hem så satte vi segel och åkte förbi dom så dom kunde fota och kolla på båten och se den med segel.

Vi fick göra smörgåsar till lunch eftersom vi ej hade byssan tillgänglig.

Till middag åt vi kassler med sås och klyftpotatis. Efter middagen så var det dags för avgång mot Stockholms skärgård där vi kommer att ankra imorgon vid 15:00. Vi kommer då lägga oss i en vik utanför Vaxholm och där kommer vi då ligga över natten.

Personallogg:

Hej!

Idag är det min, Carolines tur att skriva logg. Jag jobbar som lättmatros ombord och går 4-8 vakten med överstyrman Benke. Jag har jobbat här ombord och fartygen skolan har i Stocksund sen jag tog studenten från marinbiologi programmet på Marina Läroverket 2017. Det senaste året har jag varit tjänstledig och pluggat Sjöbefäl klass 7 på Chalmers. Det är en utbildning inom navigation och inom maskinkunskaper. Efter denna resa ska jag tillbaka och plugga vidare till Sjöingenjör.

Denna dag har varit lång men en väldigt bra dag. Min dag började då med sjövakt för motor vid 4 med Benke och tre lite trötta men glada elever. Vi hade en lugn vakt och avslutade med att ankring norr om Gotska Sandön. Så fort fartyget var städat och alla hade ätit frukost tog vi tre vändor in med

ribben för att lämna alla elever och 4 glada besättningsmedlemmar som fick ta sin frivakt på stranden. Där hann vi sola, spela alternativ brännboll med de vi kunde hitta på stranden och kylande bad.

På eftermiddagen när alla väl var ombord igen så fick några elever klättra i riggen och titta på utsikten sen var det dags för byssans goda middag och till sist avgång. Vid avgång satte vi alla segel och hivade ankar, gjorde en fin sväng runt KBV 002 Triton fartyget som låg nära oss. Nu styr vi mot Stockholms skärgård igen och vårt sista stopp innan vi är tillbaka i Stocksund igen. Tråkigt att resan snart är slut, MT19 har varit en rolig klass att segla med som gärna är med och hjälper till!

Nu ska jag sova så mycket jag kan innan min nästa vakt vid 4, sov så gott!







De tre sista bilderna fotograferades av Richard Strand, kock på KBV 002 Triton