

# Logg från Älva

---

**Datum:** Torsdag den 13 augusti 2020

**Elevloggare:** Patrik Rosenlund, Eric Sahlén

**Personalloggare:** Madeleine

**Position:** N 58' 55,6' E 018' 06,6'

**Segelsättning:** Nada

**Fart:** 4,5 knop

**Kurs:** 225'

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Gotska Sandön, runt 07.00 imorgon bitti

**Planerat datum för att segla vidare:** Imorgon fredag eftermiddag

**Väder:** Mulet, svag ostlig vind

## Elevlogg:

Skepp o hoj på er era landkrabbor

Detta är Patrik och Eric från MT19. Under dagen har vi fortsatt vår seglats mot Gotska Sandön. I morse runt 05.00 kom vi in i Stockholms skärgård. Vi valde att gå inomskärs så att det skulle vara lite mera navigering och inte bara öppet hav.

Under dagen har det varit strålande sol, vilket betyder att i princip alla har suttit och njutit av den underbara solen. När man inte kunnat njuta av solen har vi haft lektioner i svenska, sjömansskap och båtsystem. Hittills har vi bara haft en genomgång av VHF boken med Marre men under morgondagen kommer vi även ha lite praktiska övningar med vår befälhavare Sören. I båtsystem har vi börjat prata om de olika pumparna som finns ombord på båtar, vi har även gjort rent en gråvattenpump i salongen eftersom det hade börjat lukta illa om den. I svenskan har de börjat prata lite om grammatik.

## Personallogg:

Halloj där hemma!

Mitt namn är Madeleine, aka Madde, och jag seglar som lättmatros här ombord. Denna segling har jag hand om 8-12 vakten tillsammans med vår befälhavare Sören. Detta är min fjärde resa som besättningsmedlem ombord på Älva, men min sjätte resa totalt. Jag gick ut Marina läroverket år 2015 och har sedan dess seglat här, ombord på en annan skuta och jobbat på lite andra maskindrivna fartyg i stockholmstrakterna.

Vilken resa det har varit hittills! Jättekul att komma uppåt i landet och bemötas av så trevligt folk.

Idag då, idag har vi haft ett födelsedagsbarn i klassen. Detta har lett till pannkakslunch, trevligt häng i solen och en god tårta! Igår kväll bakades det även brownies som vi kunnat smaska på. Som jag nämnde har det varit en solig dag, strålande och varmt, många solade uppe på däck och en del spelade även kort ute under sin frivakt. Tyvärr har det inte blåst tillräckligt, eller i rätt riktning för att vi ska ha kunnat sätta några segel. Men det har inte gått någon nöd på oss. Nu är det dags för mig att smita på vakt igen.

Ha det bäst,  
/Madde



Foto: Carina Mood, Ottergrund