

Logg från Älva

Datum: Tisdag den 11 augusti 2020

Elevloggare: Elias William L

Personalloggare: Ingela

Position: N 62°34' E018°23'

Segelsättning: Motorgång

Fart: 5 knop

Kurs: 173

Beräknad ankomst till nästa hamn: Gotska Sandön fredag morgon

Väder: Soligt med lite vind

Elevlogg:

Hej!

Idag är det Elias och William L som skriver logg. Vi har sovit i Häggviks naturhamn över natten för att dagen därpå gå på ett studiebesök på Mannaminne. Mannaminne är ett stort konstområde som Anders Åberg har byggt upp under sitt liv. Där står det massa olika typer av konst som tavlor, figurer, tåg, hus och även ett stridsplan som heter Draken.

Efter guidningen så vandrade hela klassen en sjukt chill bit upp på ett berg där det fanns en utkiksplats där vi stannade och tog lite bilder. När vi hade plåtat färdigt vandrade vi ner från berget igen och då fick vi en timma på oss att strosa runt lite i närområdet där vi också stannade och tog en fika. När vi hade fikat färdigt så tog vi vårt pick o pack och började tillbakavandringen mot fartyget där vi blev upplockade av vår käraste Carro.

När vi kom ombord på Älva så käkade vi lunch och fick då lite tid för lektioner och bad en stund senare så åt vi middag. Efter det plockade vi upp ankaret och började vår långa resa mot Gotska Sandön.

En summering av dagen är att vi hade det riktigt trevligt i den lilla byhålan och mycket intressanta sevärdheter och trevligt folk att stanna till en stund och prata med.

Resan mot Gotska Sandön blir ett rakt streck, rakt söderut och i höjd med Uppsala så lägger vi om kursen och siktar mot vår sista destination, vilket är fina Gotska Sandön innan vi börjar vår färd mot skeva Stocksund.

Personallogg:

Hej!

Idag är det jag, Ingela, som får skriva logg. Jag mönstrade på i Härnösand. Under resan kommer jag försöka lära era fina pojkar skillnaden på ett adverb och ett adjektiv och vad ett subjekt är och hur man tar ut satsdelen adverbial. Låter väl spännande!?!;)

Idag har vi varit på Mannaminne som ligger i Nordingrå och skapades av Anders Åberg. Mannaminne är en kreativ plats där konst möter teknik och allt det vi vill uttrycka som människor får plats. Konstnären själv säger "Syftet med Mannaminne är att visa hur "allt" hänger samman. Kulturen beror på historien, tekniken och influenser från när och fjärran. Människan drivs av nyfikenhet, rastlös och förmögen att känna för sin nästa genom det korta livet." (Ligger en dokumentär på svt-play om någon vill veta mer.)

Tror i alla fall att alla elever kunde hitta något som tilltalade dem, om inte annat den vackra utsikten från berget och fiket. Kalle och jag hann in på kafferosteriet med kaffe från Etiopien. Ni vet väl att det är kaffets ursprungsland? Syrligt och gott var det.

Nu är vi på vårt längsta sjöben, tre dygn till havs. Då blir det en bra rytm och rutinerna flyter på, men ve och fasa, kanske ingen täckning för mobilen. Känns fint att få vara här med en duktig besättning och härliga elever.







Nu lämnar vi kusten bakom oss och hänger ut loggen.



Trångsundet, som vi klämde oss både in och ut genom.