

# Logg från Älva

---

Datum: 13/03

Personalloggare: Kapten Stefan Alvå

Position: Las Palmas

## Personallogg:

Hej, i morse lämnade alla elever oss och skeppet blev nu tomt igen. Det är samma sak varje gång, vi blir kvar här ombord i det lugn och tomhet som snabbt infinner sig. Vi kommer minnas och sakna alla dessa personer som någon gång gått på Älva's däck och ser fram emot att få köra eleverna en sista gång på deras student mellan skolan och Idskär.

Jag hoppas att de kommer minnas allt detta och den tid vi har haft tillsammans här ombord som något av de bästa som de har gjort i deras unga liv. Sedan om de glömmer bort vilken knop som håller bäst eller vilken omkrets ett rep ska ha för att få kallas för en tross, spelar kanske inte så stor roll.

Jag är väldigt tacksam över att ha fått segla med den här klassen då de har varit väldigt glada, hjälpsamma och intresserade över både det som de ska lära sig på lektionerna, men även hantverket som vi i besättningen utför här ombord.

Jag får ofta frågan hur mycket de måste kunna om segling för att få komma tillbaka hit och jobba som jungman. Men kunskap är ingenting värt utan intresse, så jag har hellre en helt okunnig fast väldigt intresserad jungman här ombord, än någon som tror sig kunna allt. /Kapten Stefan



*Hela morgontrötta gänget taggade inför städdagen*



*Hårt skotade för Babords halsar, 6 knop mellan Tazacorte och Las Palmas. La Gomera strax norr om oss på vänster sida.*



*Från tidigare segling, Älva under samma segelsättning som under vår resa*