

Logg från Älva

Datum: 27/02-2020

Elevloggare: Sophie Hollmann och Sinclair Mabon

Personalloggare: Lärar Catharina

Position: Gran Canaria

Segelsättning: Ingen

Fart: Ingen

Kurs: Ingen

Planerat datum för att segla vidare: 29/02-2020

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2/03-2020

Väder: Mulet, kvavt men varmt

Elevlogg:

Tjabba Tjena Hallå!

Idag hade vi världens roligaste dag. Det första vi började med var ett prov i matematisk bevisföring (klassens favorit). Därefter var det lektioner! Woo Hoo! Detta bestod av två lektioner i fartygsbefäl där vi lärde oss allt om regler som gäller på sjön och så behövde vi presentera våra bevis för Pytagoras sats via ett flertal sjukt roliga alternativ.

Byssan bjöd på den godaste lunchen hittills med en pastagräng som endast kan slås av Gudarnas nektar. Middagen fick vi äta på land så hela klassen delades upp sig och sprang åt olika håll. Vissa tog ett väldigt svalkande dopp och andra var vid karnevalen. Nu sitter vi här i skeppet och spelar super smash bros och chillar galet helt enkelt.

Ses snart gänget!



Personallogg:

Sol, vind och vatten höga berg och djupa hav det är mina drömmar vävda av.

Kan inte låta bli att citera Ted Gärdestad, för nu har jag haft möjlighet att förverkliga mina drömmar. Efter 10 dagar med bästa klassen och underbara besättningen är det dags för mig att lämna Älva för den här gången. Att få möjlighet att uppleva hårda vindar, sandstormar, segling, klassaktiviteter mm tillsammans är en förmån som är få förunnade. Nu lämnar jag över till Lasse (marinbiologiläraren) för att eleverna ska lära sig mer om det levande i vattnet.

Så hej och tack från Catharina