

# Logg från Älva

---

**Datum:** 26/2-20

**Elevloggare:** Kristian

**Personalloggare:** Jungman Hanna

**Position:** I hamn i Las Palmas, Gran Canaria

**Segelsättning:** Inga

**Fart:** 0

**Kurs:** Ingen

**Planerat datum för att segla vidare:** 29/2

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** 2/3

**Väder:** Sol med lätta moln ca 20°C

## Elevlogg:

God morgon / kväll ni där hemma!

Morgonen gryr och dagen började med en smarrig frukost 07:15 serverad av veckans härliga byssalag. Majoriteten lyckades komma upp till 07.30 och en å annan som behövde väckas lite extra. Men som morgon stund har guld i mun fick även denna morgon goda nyheter. Med gårdagens segel, förande oss framåt fick vi veta att vi skulle ankomma till Gran Canaria strax efter lunch.

Dagens morgoninstruktioner inkluderade morgonstädning, förberedelser för att bärga seglen och vad för lektioner det skulle vara. En snabb hyttstädning som förberedelse inför den kommande klart skeppstädningen som nästan inkluderar allt från köl till masttopp.

Efter detta hade vi både en matte- och en fartygsbefälslektion. I matematiken jobbade alla på med att antingen att läsa en bok om hur Fermats gåta kom att lösas, eller så jobbade de på med sina bevis av Pythagoras sats. Boken är inte så mattetråkig som den kanske låter, den är till och med skönlitterär. Fartygsbefälslektionen handlade om falska ekon som kan visas på radarskärmen. Detta var det sista av radardelen så nu är vi nästan halvvägs genom lektionsplaneringarna.



Samtidigt som halva klassen satt inne och hade lektion fick vakthavande elever och besättning se världens näst största däggdjur, en fenval enligt Kapten Stefan. Efter detta åt vi lunch, tätt följt av vårt vaktlagsvakt som är mellan 12-16. Under den tidiga vakten mellan 12-14 bärgades seglen, vilket var storen, focken och yttre klyvare. För att bärga förseglet som var hissat blev vi nästan lite blöta om fötterna eftersom vi klättrar ut i "hajnet" vid bogspröt. När seglen var bärgade kunde vi påbörja och avsluta vår ingång i hamnen. Två i vårt vaktlag sattes i ribben för att kunna vara hopp-i-land kallar och ta emot trossarna som läggs runt pollarna på kajen. Detta gick prima trots att ena hade glömt solkrämen vilket gav en röd nyans i ansiktet.

Efter ankomst gjorde vi klart skepp vilket är en grundlig städning där vi städar och torkar allt lite extra. Detta för att vi ska vara så fina som möjligt när vi ligger till kaj. Städningen gick förvånansvärt snabbt vilket gav oss lite fritid före middagen. Efter en mättande middag fick vi en inblick i vad vi kan komma att uppleva och se på Gran Canaria av ett vaktlags presentation om ön. Nu har några gått iväg för att bada eller ta tillfället i akt och springa lite. Andra går till närmaste matbutik för att se vad som kan finnas där.

Imorgon kommer Lasse vår lärare i biologi ner om alla tider blir som planerat. Så snart så måste vi säga på återseende till Catharina som kliver av båten och har sitt sportlov. Efter det ser vi henne när vi är tillbaka vid skolbänken. Nu när timmen är slagen och natten närmar sig säger vi god natt och ha det så bra! Vi hörs igen imorrn! ☺

//Kristian



### Personallogg:

Hejhej!

Efter ca ett dygn till sjöss har vi avverkat 120 Nm. Vi har gått för segel hela vägen tills de absolut sista milen då vi fick stödköra lite med motorn för att hinna fram till den tiden hamnen ville att vi skulle vara framme. Vinden har varierat lite men legat på runt 7-13 m/s hela benet och det har blivit ett par väl kontrollerade jippar under turen!

Förmiddagen rullade på och när vi hade ätit en fantastisk lunch var det dags att ta ner seglen och ta oss in till kaj. Detta gick alldeles galant, det märks att eleverna varit med förut och de är väldigt duktiga på att lyssna och ta till sig det besättningen visar och detta resulterar i att allt däckarbete går väldigt smidigt så att även tillägget i Puerto de la Luz som skedde strax efter segelnedtagningen blev perfekt!

Man kunde nu tänka sig att gänget skulle vara lite trötta efter både segelhantering och tillägg tätt inpå varandra men icke, med glada miner påbörjades städningen och när Älva snabbt och smidigt blivit av med salt, sand och damm som lyckats hitta in på alla möjliga ställen var det dags för en väl-förtjänt vila för alla innan det var dags för middag och sen lite skoluppgifter.

I skrivandets stund är vissa på stan, andra pluggar och en del spelar sällskapsspel. Härlig stämning och för att toppa denna dag har byssagänget bakat tårta som alla sitter o smaskar på. Perfekt slut på denna härliga dag!

Hälsningar Hanna!