

# Logg från Älva

---

**Datum:** 23 februari 2020

**Elevloggare:** Hanna Pusic och Magda Poijes

**Personalloggare:** Catharina

**Position:** Marina Arrecife

**Segelsättning:** Ingen för tillfället

**Fart:** Ingen

**Kurs:** Ingen

**Planerat datum för att segla vidare:** 25 februari 2020

Beräknad ankomst till nästa hamn: Eftermiddag 26 februari 2020

**Väder:** Sandstorm inrullande från Sahara

## Elevlogg:

Halli Hallå!

Vi skall inte ljuga, efter de senaste dagarna är det extremt skönt att stå på fast mark igen - även om vi inte helt lyckades undkomma den afrikanska sandstormen som blåst in från Sahara. Planen var från början att vi skulle ankomma till Isla Graciosa redan igår morse, men detta var direkt problematiskt då de höga vågorna och dyningarna samt den hårda vinden inte bara skulle bidra med en något tuff seglats (och många sjösjuka) utan också några jobbiga dagar för ankar. Därför togs beslutet att istället vända om och åka till Arrecife, Lanzarote. Därmed stod vi inför ytterligare seglingstimmar där en tupplur innebar att man stod på huvudet och en måltid täckt av den mat som egentligen skulle hamnat i magen.

Inte nog med det var natten extra händelserik. Oavsett hur hårt man surrat fast sakerna fann dem alla en väg att krascha ner i marken. Det flög bläck och bestick inne i Byssan, mobiler och liknande i hytterna och i mässen flög hela lådan med tallrikar ner. Mycket ljud och lite sömn gällde för de flesta, men alla var lika glada för det.



När vi två kom upp på vakten i natt (12-4 vakten) var det fullt ös. Stagfocken skulle ner och beslås, trots att vi var 10 stycken som kunde hjälpas åt så var det extremt halt och hög sjö. Till råga på detta spolades konstant väggliknande vågor in över oss i fören. Inte ett enda plagg lyckades hållas torrt trots regntäta kläder och stövlar. Vi flög också som trasdockor över däck, speciellt Emelie (som likt resten av klassen lever på kaffe) som i fickan hade med sig en termos med kaffe upp till vakten. När den andra vågen sköljde in följde termosen med och efter den kastade sig Emelie i hopp om att rädda sin mest värdefulla ägodel. Slutet gott och allting gott, både Emelie och termosen överlevde denna uppvisning utan en skråma. Väl löst kunde tre av oss återgå till vakten... men det dröjde inte länge innan nästa katastrof inträffade. Det började pipa inne i styrhytten och lättmatrosen Alva gick ner för checka läget nere i akterrummet innehållande våra watermakers. Det visade sig att ett rör på watermakern lossnat och fyllt durken med kolsvart vatten av all smuts. Det slutade med att vi två tillsammans med överstyrman Sofia och Alva bildade en langningskedja där moppink efter moppink skickades ut på däck. Än en gång löste det sig utan några större problem och nu i efterhand kan vi inte göra annat än att skratta åt situationen.

Väl vakna igen efter några timmars sömn och frukost var det dags för tilläggnig och "Klart Skepp" (extra noggrann städning). Allt gick som smort men så fort sanden och dammet – efter flera timmars städning – försvunnit blåste ytterligare sand in från stormen och nu är Älva återigen gul från all sand.

Väl färdiga fylldes resten av dagen av lektioner i både fartygsbefäl och matte och lite fritid att spendera i stan. Dagen avslutades sedan med vår första temamiddag av vaktlag 4. Temat för kvällen var "American Highschool stereotypes" där varje lag fick en given social skolgrupp. Vi hade "the cool kids", "nördarna", "stoners" och "sportfånarna". Efter en fantastisk middag är vi nu mätta och belåtna och taggade på det morgondagen har att erbjuda!! ☺

See you later alligator!

### Personallogg:

Jag kan bara instämna med eleverna det kändes som ett rätt beslut att inte ankra utanför La Graciosa. Trots hårt väder och höga vågor har alla elevers humör varit mycket gott.

Efter en natt med lite sömn och storstädning av Älva så fortsatte lektionerna som vanligt på eftermiddagen. Dessutom hade jag förmånen att få avnjuta The plastics (som har varit i byssan under vår första vecka) avslutningsmiddag i en lugn miljö där inte allt far huller om buller. Just nu sitter många elever och spelar kort eller hjälper mig med WOW (ett ordspel). Vad som händer sedan vet vi idag inte, allt beror på sanden och vinden och vågorna, men som sagt var – allt kan inte planeras flera månader i förväg.

