

Logg från Älva

Datum: 22 februari

Elevloggare: Elias och Hampus

Personalloggare: Pontus

Position: 29° 03' Nord, 13° 53' Väst

Segelsättning: Enbart stagfock hissad

Fart: 4 knop

Kurs: 210°

Planerat datum för att segla vidare: Måndag

Beräknad ankomst till nästa hamn: Söndag

Väder: Mulet med varma vindar

Elevlogg:

Tja tja loggen!

Vår dag började klockan 00:00 med den första nattvakten till havs. Vi bemöttes av en makalös stjärnhimmel som tycktes spegla sig även i havet. Orsaken till detta var marelden som lös upp havet. Klockan 07:15 serverades frukost i vanlig ordning. Därefter hade vi ännu en kaotisk städning på grund av alla vågor vi uthärdade. Under natten hade vi nämligen börjat motta vindar från Afrikas kuster och det blåste sedermera 25 m/s. Halva klassen kunde sedan få åtnjuta en gungig matematiklektion. Sen följde åtskilliga timmar av sysslöst vaggande och allmänt illamående. De som stod på däck fick ännu en möjlighet till delfinspaning.

Till lunch serverades en smaklig linsgryta med pasta. Sedan fick andra klasshalvan tackla de matematiska problemen som presenterades av Catharina. Runt 2-tiden gjordes ett beslut att byta mål, och vi vände med vinden istället. Då kunde vi stänga av motorn och hissa stagfocken, vilket minskade gungningarna och oljudet. Många kände sedan ett behov av att duscha för att bli av med saltet och sanden som kom med vinden. I väntan på middagen roade sig folk med matematikplugg och Mario Kart™. Sedan väntade lax och revbensspjäll för den utsvultna klassen och besättningen. Nu väntar ännu en kväll av spel, plugg och sömn.

Hej hoppas örontops!



Personallogg:

Tjenare alla föräldrar, anhöriga och övriga läsare.

Idag har vi tampats med en hård motvind på väg mot Graciosasundet. Vi blev tvungna att vända ner mot Lanzarotes sydspets. Vi satte segel i medvinden och seglade i hela 6 knop enbart på Älvas lilla stagfock. Den hårda vinden för med sig fin sand från Sahara som lägger sig i vartenda skrymsle och vrå. Hela båten är som täckt av ett gult lager. Vi har haft lite gästande fåglar under dagen bl.a. en fin svala som jagade en stor trollslända över däck, ett vackert skådespel minsann. Nu kliver jag av och till sängs för att lämna vakten till 8-12 gänget med kapten Stefan i spetsen. God vakt och god natt.