

Logg från Älva

Datum: 18/2 2020

Personalloggare: Kapten Stefan Alvå

Position: Väl förtöjda i Santa Cruz de Tenerife

Planerat datum för att segla vidare: Fredagen den 21 februari

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ankring vid La Graciosa söndagen den 23 februari

Väder: Soligt och varmt

Personallogg:

Hej, dagarna rullar på här i värmen och vi i besättningen kämpar som vanligt vidare med att hålla vårt skepp i gott skick inför alla seglingar. Ju bättre skick skeppet är i desto mer tid kan vi lägga på att utveckla vår verksamhet här ombord.



Besättningen under denna resa är, från vänster till höger; Pontus – lättmatros, Catarina – Kock, Hanna – jungman, Bengt – 2e styrman, Alva – lättmatros, Axel B – jungman, Sofia – 1e styrman, Axel D – jungman, Frida – lättmatros, Stefan – Kapten.

Under det här lilla stoppet mellan klassbytet har vi lyckats byta ut en motor i maskinrummet, en av hjälpkärrorna som förser skeppet med 230v började bli gammal och sliten. Vi har också hunnit serva båda utombordarna till våra två RIB-båtar här ombord, städa hela fartyget både utvändigt och invändigt, tvätta ca 40 uppsättningar av sängkläder samt knacka rost och såklart måla alla fläckar.

Listan med saker som ska göras innan vi avgår är alltid ganska lång, så vi ligger i och ser fram emot att få komma ut på havet och sträcka på oss och riggen igen.

Ikväll kommer alla elever och jag kan tänka mig att de är ganska så trötta efter flygresan, men innan de får gå och lägga sig i sina bingar så kommer de att få en väldigt basic säkerhetsinformation och en snabb genomgång av larmsystemet här ombord då en ganska så lång utbildningsdag väntar imorgon. Då ska de få en ordentlig förtrogenhetsutbildning och gå igenom hela fartyget och se och känna på all säkerhetsutrustning som vi har här ombord. De ska också indelas i seglingsgrupper och få en lektion i seglingsteori, segeltyngdpunkt mot skeppets lateralplan och segelbalans.

Vi avgår på fredag mot den lilla ön La Graciosa som ligger norr om Mirador del Rio/ Lanzarote och vi har med vår lagda rutt efter vind och väder cirka 158 nautiska mil framför oss med förhoppningsvis en massa fin segling innan vi kan ankra på den södra delen av ön vid Playa Franceska där eleverna sedan ska iland och ta prover.

Då eleverna kommer så sent så får vi se fram emot att de skriver sin första logg för den här resan imorgon.

Bästa hälsningar, Stefan