

# Logg från Älva

---

**Datum:** 5/3-2020

**Elevloggare:** Samuel & Eskil

**Personalloggare:** Lättmatros Alva

**Position:** Puerto Vueltas, La Gomera

**Segelsättning:** Storsegel, focksegel & stagfock

**Fart:** 6 knop

**Kurs:** 395

**Planerat datum för att segla vidare:** Ikväll

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Imorgon bitti i Tazacorte, La Palma

**Väder:** Klart och varmt

## Elevlogg:

### Rockor vs VHF

Att få sova ut på morgonen har det inte blivit särskilt mycket av på seglingen, förrän idag. I morse var det nämligen samling vid 9:30 för morgonstädning följt av en ordentlig brunchbuffé. Efter brunchen delades vi upp i halvklass. Den ena halvan fick snorkla medan den andra påbörjade VHF-kursen. Vår halva började med att snorkla.

Under snorklingen följde vi Lasses "lek" som han kallar för "Stalk the Fish". Det gick ut på att följa en fisk och dess aktivitet under minst fem minuter och observera hur de betar sig. Därefter ska man låtsas attackera fisken för att se hur den reagerar under stress. Bortsatt från ett par stalkade och smått irriterade fiskar bjöd snorklingen på bläckfisk, stingrockor och diverse småfisk. Efter snorklingen hade vi vår första lektion på det nya momentet VHF. Vilken av lektionerna som var mest intressant väljer vi att inte uttala oss om.

Just nu pysslar de andra vaktlagen med att göra Älva klar för avgång. Planen är att avgå kl. 19:00 vilket är om ca 10 min. Så medan vi sitter och skriver kommer vi snart se kajen glida iväg medan solen går ner. På grund utav det tuffa vädret kan vi inte gå mot El Hierro utan går istället mot ön La Palma, inte att förvirra med staden Las Palmas på Gran Canaria.

Nu ska vi ut och hissa segel, hörs imorgon!



### Personallogg:

Hej alla hemma i Sverige!

Idag skriver jag, Alva, logg från besättningen. Jag jobbar som lättmatros här ombord. Gick tidigare i skolan, marinbiologilinjen som den här klassen. Har varit ombord sen YH-klassen mönstrade på, väldigt härligt att få vara här nere i värmen! Och väldigt kul att få segla med MB17B igen, jag jobbade på deras resa i våras och det är en otroligt rolig klass att få segla runt Kanarieöarna med. Ser inte så mycket fram emot att åka hem till kyliga Sverige om 10 dagar.

Idag bjöd Moder Jord på otroligt fint väder! I början av resan hade vi lite halvtråkigt med moln, låga temperaturer och sandstorm (!), men den senaste veckan har vi haft tur. Var ledig häromdagen och spenderade massa timmar på stranden, väldigt härligt. Arbetet idag har bestått av att knyta ihop pågående projekt och fixa till kapellet som tillhör vår ribb. Under transporten upp mot Irland som sker om någon vecka så ska det sitta som en smäck.

La Gomera är nog en av mina favoritdestinationer vi åker till. Det är sån otrolig miljö och stämning på ön. I hamnen vi ligger i är det en enorm bergsvägg ungefär 150 meter från båten, som är minst lika hög och i morse hade moln fastnat i bergskedjan, väldigt fint!

Skepp o' hoj,

Alva