

Logg från Älva

Datum: 4 mars 2020

Elevloggare: Antonia Särnbratt och Emil Nilsson

Personalloggare: Frida

Position: Puerto Vueltas, La Gomera

Segelsättning: Bårgade

Fart: 0 knop

Kurs: Ingen

Planerat datum för att segla vidare: 5 mars

Beräknad ankomst till nästa hamn: 6 mars

Väder: Klar himmel och sol

Elevlogg:

Tjaba tjena!

Denna dag började med att försöka rulla sig ur bingarna och sträcka ut alla värkande muskler från gårdagens vandring. Som tur var behövde vi inte röra oss så mycket under morgonen eftersom vi skulle få skriva det "efterlängade" provet, Jippie!! När alla tömt sina hjärnor på pappret hade alla, förutom byssan, fritid fram till lunch. På grund utav vädret, mer specifikt dyningarna och vinden, utanför el Hierro kommer vi troligtvis inte kunna ta oss dit och var därför behov av att göra en undersökning på La Gomera istället. Här hittade vi allt ifrån havstulpaner och snäckor till fiskar, krabbor och sjöharar.

När vi väl var klara med undersökningen hade vi möjlighet att snorkla och fiskar i alla olika former, färger och storlekar sågs. Mer speciella arter var cuttlefish (en typ av bläckfisk) och muränor. Sen promenerade vi tillbaka till båten och avslutade dagen med en väldigt god middag från byssan.

Drunkna inte i slasket där hemma ;)



Personallogg:

Hej,

Jag hoppas ni har det bra där hemma i kylan, här är det väldigt, väldigt varmt. Det är tungt att jobba på däck i den här värmen, man blir fortare trött och väldigt lätt grinig när det inte går exakt som man planerat.

Men solen och brännor till trots så jobbade alla på ordentligt under dagen med rostknackandet och målandet. Några var tentavakter på morgonen och klädde sig därefter, Fia och Pontus var strålande stiliga i sandaler, jeansshorts, skjorta och slips :))

Under eftermiddagen var det dags för lite proviantering. Jag och kockan promenerade bort till den lokala matbutiken och fick där höra att deras leveransbil var trasig men skulle vara igång imorgon igen. Catarina lämnade en beställning och förhoppningsvis kommer den tidigt imorgon bitti. Men lite grejer fick vi med oss tillbaka 😊

Nu har vi poppat lite popcorn och ska kika på lite film med halva klassen medan den andra delen är iväg och snorklar lite.

Ha de så gött 😊//Frida

