

Logg från Älva

Datum: 3 mars 2020

Elevloggare: Moa och Rebecka

Personalloggare: Lasse

Position: Puerto Vueltas, La Gomera

Segelsättning: Bårgade och beslagna

Fart: 0 knop

Kurs: Ingen

Planerat datum för att segla vidare: 5 mars 2020

Beräknad ankomst till nästa hamn: 6 mars 2020

Väder: Klar himmel och massa sol!

Elevlogg:

Hejhopp alla landkrabbor!

Idag har varit en mycket händelserik dag på La Gomera. Dagen började som vanligt med frukost och städning. Därefter fick vi träffa vår väldigt trevliga guide Conny som drog oss med på ett äventyr upp för La Gomeras branta berg. Vi fick lära oss om La Gomeras egna palmsirap, en massa historia om ön och hur turismen och samhället idag framkom. Men det bästa lärde vi oss när vi var i La Gomeras kända lagerbladsurskog, nämligen att råttan (*Rattus rattus*) blir hög på blad från ett träd som är nära släkt med avokadoplantan, tyvärr är bladen dödliga för människor. Råttor tål upp till tjugo gånger så mer gift än människa, annars hade promenaden blivit desto roligare.

Vidare på guideturen fick vi besöka högsta toppen på ön som kallas Garajonay. Toppen är döpt efter en känd lokal kärlekshistoria, som liknar Romeo och Julia. Där passade vi även på att avnjuta en fantastisk brie- och salamimacka som vårt kära byssanlag gjort i ordning. Efter ytterligare bussturer och intressanta fakta av vår fina guide var de dags för de starka att ta sig ner för de klippiga kanterna av bergen. Medan resten tog bussen ner till Älva började de starka sin pilgrimsvandring neråt. Stekande sol, getter i mängder, värkande knän och otroliga vyer sammanfattar resan ner för de branta kanterna. En nyduscha klass ska nu ut och hitta La Gomeras finaste restauranger för en trevlig middag ute.

Massa kramar

Moa och Rebecka

Personallogg:

Hej igen!

Eleverna har sammanfattat dagen riktigt bra. Conny, vår guide, kommer egentligen från Nederländerna men hon flyttade hit för ca 30 år sedan. Hon har jobbat som guide här nere, främst på La Palma, men även på La Gomera och El Hierro. Hon är väldigt duktig på det hon gör och berättar för oss alla om öarnas historia, geologi och växt- och djurliv.

Det är svårt att beskriva de magnifika vyerna och strapatser som vi upplevt idag, bilderna gör dem ingen rättvisa, det måste upplevas. Garanterat kommer några av eleverna tjata på er föräldrar att komma hit, och det är ingen dum idé, jag lovar.

På schemat imorgon står prov i Fartygsbefäl klass VIII på förmiddagen, eftermiddagen kommer sedan att ägnas åt snorkling. Enligt seglingsplanen kommer vi sedan att avgå mot El Hierro på torsdag, den 5:e, där vi bland annat kommer göra en rundtur runt ön och vår andra hårdbottensexkursion.

Vi har det fantastiskt här ombord med god mat, trevliga elever och en trevlig besättning.

Vi har det bäst!

Lasse



Vy med La Palma i fonden



Paus i Lagerbladsskogen



"Bergens härskare"