

# Logg från Älva

---

**Datum:** 01/03/2019

**Elevloggare:** Samuel & Eskil

**Personalloggare:** Överstyrman Sofia

**Position:** 28°00.3'N 017°06.1'W

**Segelsättning:** Bare poles

**Fart:** 7 knop

**Kurs:** 274°

**Planerat datum för att segla vidare:** -

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Veldigst snart

**Väder:** Mestadels klart, måttlig vind

## Elevlogg:

### Grindvalar i sikte!

Nu när vi skriver denna logg är vi i princip på väg in i hamnen på La Gomera. Dagen har minst sagt varit händelserik. Men den började som alla andra dagar med frukost och morgonsstädning. Efter diverse lektioner och lunch så bärgade vi segel medan vi närmade oss sundet mellan La Gomera och Teneriffa. Denna plats är känd för att ha världens största abundans utav grindvalar. Lasse stod så gott som redo med kikare och kamera innan frukosttallrikarna var tomma. Mycket riktigt så var det han som fick syn på den första grindvalen. Styrman Sofia med Emil bakom ratten girade snabbt mot babord och följde dit Lasses kikare riktades. De två grindvalarna tycktes oberörda av att ett skepp på dryga 50 meter fyllt av tjoande ungdomar kröp upp jämsides med dem. Vi lyckades ta oss mycket nära valarna och precis när vi skulle passera så började de simma med längs Älvas styrbordssida. De simmade med under ett par minuter och många bilder togs.

Efter att valarna lämnat oss så stannade vi för att bada mitt i sundet. Badstunden fick oväntade besök när det började flyta förbi väldigt små portugisiska örlogsmän. Då fick de som var kvar ombord guida de badande förbi örlogsmännen för att undvika att bli brända. Efter badstoppet riktade vi åter igen stäven mot La Gomera. Under färden fick titt som tätt besök av fler grindvalar när de hämtade andan vid ytan.

Allt väl ombord, Samuel & Eskil.



### **Personallogg:**

Ja den här dagen för nog anses vara en strålande dag. Min och 12-4-vaktens dag började ju redan klockan tolv i natt med en kontrollerad gippmanöver ledd av Stefan tillsammans med den avgående 8-12 vakt. Sen seglade vi på stor, fock och yttre klyvare i drygt 6 knop under ett behagligt gung. Några elever gjorde övningar och det fanns till och med båtar att rapportera.

När jag vaknade till lunchen och min nästa vakt sken solen och det blåste kanske 4 m/s. Vi seglade till att börja med i ungefär 1,5 knop men efter någon timme så vred vinden och minskade ännu mer i styrka så då var det bara att mitt-skota allt och ta ner seglen. Sen skulle det badas och vi vände

stäven mot land för att få mer lä. Mitt i den manövern så siktades då de väntade grindvalarna och badet fick skjutas upp någon halvtimme för valsparing och fotograferande. Tittar man på dagens spår på Marine traffic så kommer man troligen tro att vi varit väldigt förvirrade.

Efter badet startade vi maskin och gick i 6-7 knop mot Puerto Vueltas här på La Gomera. Puerto Vueltas är namnet på hamnen här. Själva dalen, med diverse små byar som vuxit ihop till en, heter Valle Gran Rey. När vi i stort sett var färdiga med förtöjningen lät det som 5-6 skott som gick av och sen hörde vi skrik. Både jag och Alva och de elever som var framme på fördäck trodde att det var någon som sköt på andra sidan hamnen men ganska snabbt insåg vi att det var fyrverkerier som satt igång. Lite oklart är det dock om hela fyrverkeriförloppet gick som de tänkt för det var flera fyrverkeripjäser som "sprängdes" på marknivå och sen mot slutet fick de upp några i luften. Fyrverkerier känns ju dock betydligt trevligare än skottlossning även om de sprängdes i marknivå och allt som allt blev det ett glatt välkomnande hit.

Nu är klockan snart 22 och här inne i båten sitter några elever och pluggar inför sitt fartygsbefälsprov som de ska skriva om 2 dagar här i Valle Gran Rey. Än så länge den här resan så har vi hunnit med att prata om radar, regelverk och ansvar, miljö, skeppsteknik och stabilitet. Det är alltså det de ska tenta på onsdag. På onsdag eftermiddag kommer vi sen att sätta igång med SRC (VHF) och det provet skriver de i slutet av vistelsen i nästa hamn.

Nu är det dags för mig att gå och lägga mig. Imorgon ska jag ta ut en av mina hamnvaktsledigheter och gå upp på ett berg. Då behöver man vara utvilad.

Hoppas ni har det bra här hemma. Här har vi det som sagt strålande.

/Sofia (Överstyrman)

