

Logg från Älva

Datum: 2020-01-18

Elevloggare: Axel och Matilda

Personalloggare: Jungman Lowe

Position: Förtöjda i Gran Tarajal på södra Fuerteventura

Planerat datum för att segla vidare: Imorgon kväll

Beräknad ankomst till nästa hamn: Las Palmas på måndag

Väder: Strålande sol och ca 20 grader.

Elevlogg:

Tjing tjong pling plong!

Axel och Matilda här från soliga Gran Tarajal. Idag började dagen med att vi kastade loss från Arrecife vid 8 tiden därefter satte vi alla segel utom bredfocken. Under dagen har vi haft standard lektionerna fartygsbefäl och matematik. Dagens roligaste övning var den praktiska VHF övningen då vi fick ett par walkie-talkies och sedan skulle testa olika scenarion man kan stöta på på sjön. Vi delades upp i lag där alla fick var sin imaginär båt och sedan blev tilldelad ett scenario att utspela. När vi har fått tid över så har vi solat, tittat efter delfiner och sköldpaddor och en del har pluggat till VHF-provet som är imorgon. Runt 19.15 kom vi fram till vår nuvarande position Gran Tarajal. För tillfället sitter majoriteten med näsorna i VHF-boken.

Tack och Hej leverpastej!

Från Matilda och Axel



Personallogg:

Hej!

Ännu en strålande och fullspäckad dag går mot sitt slut. Det började med en snabb frukost för att sedan direkt hugga in i lossandet från kaj. När vi kommit ut ur Arrecife så satte vi kurs mot Grand Tarajal och satte fullt segelställ för första gången under den här resan, kul. Mellan alla valsprut och hoppande delfiner så har eleverna haft lektioner under hela dagen samtidigt som vi i besättningen har pysslat med diverse mindre underhåll på båten. Det blev en fin segling i strålande solsken och lagom till den fantastiska solnedgången var det dags för att bärga segel, det är rätt så mycket att stå i när sju segel ska ner samtidigt. Tågvirke, glada elever och förvirrad besättning i ett enda stort trassel, men som alla andra gånger löste sig det även den här gången fint och stillsamt. Direkt efter var det dags för tilläggning, vid det här laget har alla elever fått bra pejl på vad som ska göras och i ett vips så var Älva förtöjd.

Som tidigare elev är jag helt chockad över hur ambitiösa alla elever är med sitt pluggande, i skrivande stund halv tio så sitter majoriteten och pluggar matte och VHF helt frivilligt!? Det knepiga med det är när vi som vill kolla på film inte gärna kan skicka iväg pluggande elever, vi får snällt vänta vilket är lite kämpigt. Ja, ni hör ju det är inte lätt att jobba på Älva.

Varma hälsningar från Lowe.