

# Logg från Älva

---

Datum: 17 januari 2020

Elevloggare: Johanna och Carmina

Personalloggare: Jungman Emmy

Position: Förtöjda i Arrecife

Planerat datum för att segla vidare: Lördag morgon

Beräknad ankomst till nästa hamn: Gran Tarajal lördag kväll

Väder: Soligt och vackert, men svala nätter

## Elevlogg:

Securité, Securité, Securité'

All stations, all stations, all stations

This is Johanna and Carmina from Älva, Älva, Älva,

For information on happenings on Älva keep sharp look out in the following text.

Idag har varit en lugn dag i hamn här i Arrecife, de flesta har spenderat den med att plugga i solen på däckshustaket, vilket är taket av påbyggnaden. I natt skiftade vaktlagen vakttid, och detta resulterade i att det blev nya städområden efter frukost och att vi fick ett nytt byssalag som lagade maten som, som vanligt, var utomordentligt god! Varje vaktlag har haft två VHF-lektioner, vilket var välbehövt eftersom att det är prov på söndag när vi har kommit fram till Fuerteventura. Vi har lärt oss hur man gör olika typer av anrop på VHF och ett anpassat exempel på detta kan ni se i början av denna logg. Många har även arbetat med matteuppgifter där vi bevisar Pythagoras sats på olika sätt och spenderat eventuell ledig tid iland. Efter en fantastisk middag höll ett av vaktlagen en presentation av Fuerteventura, vilket är en del av vaktlagets gymnasiearbete och nu spelar vissa kort, andra tränar och några strosar på stan.

Vi som skriver denna logg ska nu köra ett tabata-pass vid kl.20.00 för att sedan läsa lite VHF eller gå och lägga sig i preparation inför hamnvakt under natten.

SILENCE FINI

Med vänliga hälsningar

Johanna, Carmina och resten av eleverna på Sailing vessel Älva

## Personallogg:

Idag är det min tur att skriva loggen. Jag heter Emmy och är 21 år gammal och gick ut Ledarskap och kommunikations-linjen på Marina Läroverket år 2017. Mitt intresse för segling startade när jag som 7-åring seglade jollar på den lokala seglarskolan i den lilla byn jag är uppvuxen i. Marina blev då ett självklart val, och efter min segling med klassen förstod jag att jag inte var klar med denna båt. Jag är nu tillbaka ombord som jungman och kommer finnas här under större delen av tiden fram till sommaren.

Dagen på Älva har varit ganska lugn även för personalen. Vi har bland annat dammat verkstan, splitsat nya beslagslinor till focken, stor och mesanseglet och lastat matvaror. Vi är bortskämda med god mat, duktiga elever och fint väder. Imorgon bitti ska vi segla från Lanzarote till Gran Tarajal och förväntas vara framme på kvällen.

Fair winds från alla i besättningen på Älva!

