

Logg från Älva

Datum: 2020-02-01

Elevloggare: Rebecca och Ebba-Blaise

Personalloggare: LOWE

Position: 27° 58,3' 015° 51,1'

Segelsättning: Nej, vi ligger och driver

Fart: 0 knop

Kurs: Obefintlig

Planerat datum för att segla vidare: kl 22 ikväll

Beräknad ankomst till nästa hamn: Las Palmas efter frukost i morgon bitti

Väder: Klart 20°

Elevlogg:

Hej hej från Älva!

Under natten var det många som gick upp för att titta på marelden (ett naturligt sken från planktonalger) i vattnet. Det var väldigt vackert eftersom det kom delfiner som gav ett lysande spår efter sig när de simmade igenom. Under dagen gick vi för motor hela tiden eftersom det inte var så bra vind. När vi närmade oss Gran Canaria stannade vi och alla fick bada ifrån båten. Det var häftigt att hoppa från bogspröt men lite läskigt. Det var även en bra dag att sola eftersom det har varit klart väder och varmt, därför låg många uppe på däck och njöt av solen. Lite senare såg även vissa Grindvalar ifrån båten. Förutom det har alla vaktlagen suttit med sina marinbiologirapporter och jobbat på dem. I vaktlaget "Tellustabbies" har vi förberett inför morgondagen eftersom vi ska hålla i en treättersmiddag för alla elever och besättning. Ikväll tänkte vi kanske titta på en film och poppa lite popcorn till det. Nu är det tyvärr bara några dagar kvar på seglingen så vi får njuta av sista tiden.

Tack och hej från Rebecca och Ebba-Blaise!

Personallogg:

Hej!

Här sitter jag i kvällsrodnaden , solbränd i ansiktet och rödflammig på ryggen efter ett misslyckat försök till bakåtvolt, och skriver dagens logg. Det gångna dygnet har gått i ljusets tecken. Delfiner i sprakande mareld, stjärnfall i mängder och en oförklarlig blixtn som lyste upp båten, nästan som Guds egen uppenbarelse.

12 liters Volvo Pentan fick fortsätta jobba även under dagen då vinden lyste med sin frånvaro. Dock var solen desto mer närvarande till allas vår glädje. Vilket också gjorde det möjligt till ett eftermiddagsbad, vilket för mig själv resulterad i kramp av allt skratt. Vi ligger nu och avvaktar i skugga från Gran Canarias ståtliga bergsväggar för att inte komma till denna resas sluthamn Las Palmas för tidigt.

Hej – Lowe



