

Logg från Älva

Datum: 30/1-2020

Elevloggare: Matilda och Wilmer

Personalloggare: Linda

Position: Förtöjda i La Restinga

Planerat datum för att segla vidare: Imorgon efter lunch

Beräknad ankomst till nästa hamn: Las Palmas, söndag, tidig eftermiddag

Väder: Strålande sol och 24 grader

Elevlogg:

Hola amigos! Buenos días Suecia!

Idag var det vaktlag 4:s andra bokade utflykt med en dag i buss runt på El Hierro. Conny hämtade upp hela klassen vid 9.15 och vi satte oss, allihop, i bussen. Vi åkte iväg och på vägen till en utkikspunkt stannade vi för att titta på två olika typer av lava, a'alava och pahoehoe lava. Namnen kommer från Hawaiianska och betyder ont-i-fot-lava respektive det-går-att-gå-på-lava. Bussen tog oss genom en pinjeträdsskog vidare till en utkikspunkt, Mirador de las playas, som erbjöd en vy över en av El Hierros alla jordskred.

Efter den fantastiska utsikten åkte vi vidare till ytterligare en utkikspunkt med utsikt över El Golfo där vi stannade för att äta lunch. I restaurangen på berget gick det att köpa både glass och souvenirer. Dagen fortsatte med en guidad tur om den jätteödlan, som inte var större än 60 cm, som bara finns på El Hierro. Den guidade turen fortsatte ner i en vulkangrotta som skapats av en gasbubbla under vulkanutbrottet. I samband med guidningen besökte vi även en by från 1600-talet där vi fick se hur befolkningen levde då. På vägen tillbaka till La Restinga och Älva badade vi i naturliga pooler precis vid havet. Väl hemma på båten igen drog några iväg för att snorkla innan middagen som serverades klockan 18.

Hälsa oss lycka till på klass 8-provet imorgon, så hörs vi imorgon igen!

Adíos hälsar Matilda och Wilmer!

Personallogg:

Hej där hemma!

Vi har haft en fantastisk utflyktsdag idag. Vanligen är stora delar av El Hierros högsta delar täckta av moln, dimma och regn. Men idag gick inte solen i moln en enda gång. Det var dessutom mycket varmare än normalt vid denna årstid. Detta är tyvärr inte bra för ön generellt, eftersom det växer dåligt vilket gör att alla får, getter och kor inte kan beta ute i det fria. Som turist tänker man inte alltid på vad solen och värmen faktiskt har för påverkan på den lokala miljön och människorna och jag är glad att Conny (guiden) poängterar hur det påverkar, så vi får en tankeställare.

Eftersom det var så varmt och soligt så tog jag och Conny ett beslut om att vi inte skulle göra någon längre vandring. Istället fick vi möjligheten att ta ett dopp i havet för att svalka oss. Inte nog med att det är fantastiskt att få svalka sig i havet efter en varm dag, men badplatsen var "Playa la Maceta". För mig var lyckan total. Jag har nämligen varit på El Hierro flera gånger och jag har alltid velat bada i Macetas naturliga pooler. Tyvärr har det varit för höga vågor och ibland även regn och starka vindar som stoppat möjligheterna för ett dopp. Men idag, efter sex års väntan, fick jag äntligen ta mig ett dopp! Jag var och är så lycklig. Även eleverna gillade att få svalka sig på den häftiga badplatsen, men jag tror nog att jag var lyckligast av oss alla.

Nu ska jag gå och lägga mig, imorgon är det egentligen sovmorgon, men jag och flera tappra frivilliga elever tänker istället snorkla och plocka skräp från havet. Jag måste bara få säga: jag har fantastiska elever!

/Linda





