

# Logg från Älva

---

**Datum:** 29/1 2020

**Elevloggare:** Melker och Johanna

**Personalloggare:** Kecke

**Position:** La Restinga, El Hierro

**Planerat datum för att segla vidare:** 31/1 2020

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Las Palmas 2/2 2020

**Väder:** Solig morgon med ökande molnighet mot kvällen

## Elevlogg:

Hej. Nattens vaktbyte resulterade i lite sömn för några och mer för andra. Hur som helst gick vi upp i vanlig tid för frukostspis. Efter detta tog vi oss de 500 metrarna till platsen för vår andra hårbotten-exkursion, som var aningen mer dramatisk än den förra. På ah-ah (det är så det låter när man går på den) – lavan där exkursionen skulle utföras fanns förutom alger rikligt med sjöborrar. Dessa hade en förmåga att tränga sig igenom badskor, varpå besättningen fick agera med sjukvårdsväskan. Exkursionen pågick sedan som vanligt, och efteråt fanns möjlighet till snorkling för dem som ville. Bland de djur som ville visa sig fanns färgglada havsborstmaskar, papegojfiskar, sepiabläckfiskar och krabbor.

Till lunch serverades bröd och soppa, till vår stora belåtenhet. Medan maten smältes fick vi ta del av en presentation om den ö som vi sedan igår har befunnit oss vid; El Hierro. För att vi ska klara vårt stundande klass 8-prov hölls sedan en välbehövlig repetitionslektion i ämnet. Dessutom skrevs det på marinbiologirapporterna som även de snart ska vara klara.

Sedan var det dags för mat igen: det blev rester i form av kassler och quesadillas. Nu sitter vi här och skriver loggen, och senare ikväll finns tid för att plugga vidare inför klass 8-provet eller för att utforska den lilla byn La Restinga, som vi ligger i.

Tills nästa gång, njut av vår frånvaro, för snart kommer vi hem!

/Melker och Johanna

## Personallogg:

God morgon världen!

Vi vaknade upp till ännu en underbar morgon. Efter frukost hade vi ett litet möte och gick igenom våra arbetsuppgifter för dagen.

Medan eleverna var iväg på en marinbiologiexkursion passade vi på att inventera torrskafferiet ombord, så vi vet vad vi ska proviantera till nästa resa. Vi hade även en genomgång av vårt gamla ankarspel för att repetera och uppdatera våra kunskaper.

När eleverna kom tillbaka så vart det fullt inuti båten, då passade jag på att göra lite småjobb både inne och ute.

Dagen flöt på som vanligt. Efter middagen gick jag och några i besättningen iland, vi käkade glass och chillade lite. Nu börjar dagen närma sig sitt slut för en gammal man, så kvällen avslutas nu med en bok.

Hoppas allt är bra med alla därhemma //Kecke

