

# Logg från Älva

---

**Datum:** 2020-01-27

**Elevloggare:** Saga, Anton

**Personalloggare:** Mathilda Wilhelmsson

**Position:** La Gomera

**Planerat datum för att segla vidare:** I morgon bitti, tisdag

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** El Hierro i morgon eftermiddag

**Väder:** Bästa vädret på länge här på La Gomera (enligt vår guide Conny)

## Elevlogg:

Hej alla föräldrar och andra läsare!

Idag har vi träffat Conny för första gången, hon var galet bra på snacka och ibland kändes det som att hon skulle ta slut på allt syre på jorden. Hon var dock helt klart den bästa guiden vi haft hittills, det märktes att hon var intresserad av det hon babblade om. På de vandringar som vi gjorde idag så hade vi ofta med oss en egen liten orkester, nämligen en hel drös av betande getter. De sjöng några så extraordinära toner så att det kände som att trumhinnorna skulle spricka.

Vi har även tittat på en hel del geologiska fenomen som uppstått via vulkanism. Naturen skiljer sig helt från den vi har hemma i Sverige, det sticker upp berg och klippor på över 800 m från ingenstans. Den häftigaste vandringen av dem alla var när vi vandrade ner från toppen av ett närliggande berg hela vägen till Älva. När alla hajkar som vart närmare 2 mil tillsammans var avklarade, skakade benen och svetten rann. Det gjorde att en del av oss kände att vi förtjänade floder av chips samt Catarinas underbara chili con carne. Nu under kvällen ska vårt vaktlag preppa inför den kommande tre-rättersmiddagen. Det kommer helt klart bli ett oförlömligt race mot klockan...

## Personallogg:

Godkväll!

Älvas salong är ovanligt tom och tyst ikväll. Vi alla är förvånade över våra 30 000 steg på stegräkaren.

Eleverna har idag varit på dagsutflykt uppe i bergen och vandrat. Dagen började med frukost som vanligt och sedan blev vi upphämtade av en buss som tog oss upp på en guidad tur runt ön. Vi stannade vid den kända Lagerbladsskogen som vi gick genom. Det var friskt och väldigt vacker natur! Efter det vandrade vi upp på öns högsta punkt där vi tog en lunchpaus och njöt av den vackraste utsikten jag haft under en lunch.

Efter det så begav vi oss mot vårt slutmål som alla sett fram emot hela dagen, att vandra ner för berget precis vid hamnen. Det var nog betydligt mer ansträngande än vad alla hade förväntat sig men med gott humör i behåll kom vi alla ner oskadda!

Middagen väntade ombord när vi kom tillbaka och som vanligt bjöds det på välagad god mat! Nu är det läggdags och de flesta har redan somnat! Det blev en tidig kväll ikväll!

På återseende!









