

Logg från Älva

Datum: 19 januari 2020

Elevloggare: Wilhelm och Vera

Personalloggare: 2:e styrman Eva

Position: Gran Tarajal Fuerteventrura

Planerat datum för att segla vidare: 18.30 i kväll

Beräknad ankomst till nästa hamn: Las Palmas i morgon måndag

Väder: Soligt och klart

Elevlogg:

Tja tja loggen!

Som solen steg, steg även vi, dagen började. Efter en näringsrik frukost så städade alla så rent som mössen i Askungen. Planen var att ta en tur med vår lokala guide Cesar runt på ön. Efter Cesars guidning gjorde vi vårt första stopp, på en aloe vera-farm. Där vi fick träffa familjen som drev plantagen. Sedan bar det av till en fantastisk byhåla där vi åt en kärleksfull pastasallad bredvid ett gammalt kloster. När lunchen var slut och avgång skulle ske till en getfarm, så var vi sju man kort. Detta på grund av enorm nyfikenhet som ledde till vilsen pilgrimsvandring. De blev sedan upplockade bredvid kyrkan så vår färd skulle kunna fortsätta. När vi väl var framme vid farmen blev det en rundvandring bland alla djur som fanns och om det var något vi lärde oss på farmen så var det att passa sig för dromedaren. Efter en spexad utflykt kom vi tillbaka till chocken av VHF-prov. Klassen lyckades med bravur och kunde njuta av sol och bad tills middag. Nu bär det av mot GRAN CANARIA.

Until next time!

// WV

Personallogg:

Hej!

Som eleverna redan berättat var de på en halvdagstur med studiebesök. De har inte hunnit berätta så mycket om det då de genast fokuserade på VHF-provet. Alla verkar nöjda med sin insats så jag tror nog det har gått bra.

Efter middagen var det avgångstid, arbetet gick som vanligt problemfritt och alla högg i så trossar och fendrar städades raskt undan.

Men ingen rast, ingen ro. Direkt efter det bemannades seglingsstationerna och vi hissade alla segel utom det mest förliga förseglet, samt bredfocken. Även det arbetet gick otroligt smidigt, alla är ivriga och svarar väl på anvisningar. När man är klar med sitt eget arbete går man naturligt vidare och hjälper andra tills alla är klara, något som är väldigt trevligt att se.

Just nu vaggas vi lugnt fram i ca 4kn med lätt stöd av maskin, det är stjärnklart och det skulle förvåna mig om vi inte ser mareld under natten. Salongen är full av glada elever och en eller annan chipspåse. Allt är väl.



