

# Logg från Älva

---

**Datum:** 16 januari 2020

**Elevloggare:** Samuel Koont och Ebba-Blaise Ekeberg

**Personalloggare:** Kecke

**Position:** Förtöjda i Arrecife

**Planerat datum för att segla vidare:** 17 jan-20

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** 18 jan-20

**Väder:** Soligt

## Elevlogg:

Idag gick många upp med tuppen för att utföra yoga på kajen. Efter frukosten och den dagliga städningen började dagens lektioner där Micke fortsatte med att bevisa matematik och Sofia fortsatte med att hjälpa eleverna förstå VHF. Som vanligt kom byssalaget med storslagen lunch varpå eftermiddagen bestod av fortsatta lektioner och en hel del solande uppe på däck. Efter den sista lektionen var det dags för den dagliga springturen för de hurtiga. Medan de hurtiga var ute och sprang satt Tellustabbies i ett vaktlagsmöte som varade till skymning. Tiden började dra ihop sig för incheckning på HotelÄlva och trerättersmiddag. Timmen innan incheckning förvandlades hela fartyget till en cirkus när elever sprang runt och klädde ut sig efter det givna temat. Med trevligt bemötande på HotelÄlva blev samtliga ombord serverade en gudomlig middag där byssalaget bjöd på både trevlig service och fin egenskriven sång. Självaste kaptenen prisade byssalaget för den bästa trerättersmiddagen hittills på denna resa än så länge. Kvällen avslutas med film i salongen och hamnvakt.





## Personallogg:

Hej! Jag heter Kent Yngve Eriksson men kallas för Kecke och jag är matros ombord.

Idag har jag inte sett eleverna så mycket, jag tror de har pluggat. Själv har jag gjort diverse småjobb, bland annat tätat styrhytten. Vi sjösatte även vår MOB- rib för att testa att allt funkade och det gjorde det ☺ vi har även börjat göra nya beslagsband till seglen. Efter arbetsdagens slut - vid fem - gick jag och några till ur besättningen och köpte glass i stora lass.

På kvällen, vid 19, var det avslutningsmiddag för detta byssalag, med temat hotell. Jag var på bröllopsresa med min fru Catarina (kocken), våra ringar hittade jag i verkstaden, ett par brickor av modell större. Vi fick en fantastisk trerättersmiddag med musik och tjo o tjim.

När jag skriver detta är det strax dags att gå och lägga sig då dagen har varit lång, så man orkar med morgondagens uppgifter.

Tack och god natt från ett varmt Arrecife, Lanzarote //Kecke

