

# Logg från Älva

---

**Datum:** 2020-01-15

**Elevloggare:** Sara och Saga

**Personalloggare:** Mikael

**Position:** Förtöjda i Marina Lanzarote, Arrecife

**Planerat datum för att segla vidare:** Fredag den 17 januari om aftonen

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Gran Tarajal lördag förmiddag

**Väder:** Blå himmel

## Elevlogg:

Dagen för Saga inleddes klockan 03.35 av ett fantastiskt vaktpass, bestående av en två timmars lång powernap. (Side note, vi såg delfiner i mareld under natten). Det var nämligen så att eleverna innan varit så pass produktiva att vi redan var framme vid Arrecife.

Hamnplatsen skulle vi inte få tillgång till förrän 8.00, därför låg Älva och drev. Sara vaknade 05.47 och fick även hon ta en nap, klockan 07.03 var det dags för Älva att åka mot hamnen. SARA hoppar upp och fångar dagen, hon börjar med en fantastisk kvajlteknik, på både för- och akterdäck som förberedelse för tillägning. Klockan 8 tar vaktlaget *Fyren* samt *TellusTabbies* över för att lägga till, vilket gick ypperligt bra. En förträfflig tillägning följdes av en energikrävande Klart Skeppstädning. Ni kan kalla oss proffs! Det tog hela 3 timmar att få Älva SKINANDE ren.

Efter lunch hade vi, KASSS VD (vaktlagsnamn) övningspresentation så att vi kommer vara på topp när vi är på tornet. Snabbt efter den svettiga presentationen sprang vi till stranden för ett kvickt dopp. Eftermiddagen förgylldes av två lektioner. Då lyckades vi även hinna med den chock som innehöll att vi har prov på om 3 dagar! Utmattade och ovetande om vårt framtida öde gick vi ut på tur i byn, vi hittade inget galej men svalkande och saftig glass!

Middagen var supergod, MEN guacamolen, TOG SLUT!!!!!! Vi börjar nu återhämta oss, fortfarande traumatiserade kämpar vi vidare, mot Johannas tabata. Kommer vi överleva? Vi får se.... STAY TUNED /XOXO GOSSIP CREW





### Personallogg:

Morgonen började med en fantastisk pannkaksfrukost från byssan med Arrecife i bakgrunden. 08:00 började vi sakta tuffa in mot hamnen och den stora Klart Skepp-städningen. Detta genomfördes utan några problem och det märks återigen att det inte är första gången som Mb17a är ombord. Besättningen och jag är lika imponerade över deras arbete här ombord.

Efter lunchen tog lektionerna vid och denna gång så var det geometriska bevis och VHF på schemat. Resterande tid innan middag spenderade de flesta inne i staden. Några hamnade i ett gammalt fort och några sökte sig till lite mer svalkande saker så som glass. Det som även kan konstateras är att Arrecife är väldigt likt Sverige. De har både Burger King (50m från vår kajplats) och Ikea. Maten är dock bättre här.

Kvällen avslutas för oss ombord med antingen ett besök på det lokala gymmet eller quiz på appen primetime. Självt så väljer jag nog det senare ☺

Ha det gott

//Mikael