

Logg från Älva

Datum: 2020-01-14

Elevloggare: Erik, Melker

Personalloggare: Överstyrman Sofia

Position: lat: 29, 14.8N, lon: 013, 28.9W

Segelsättning: Inga segel

Fart: Drivandes

Planerat datum för att segla vidare: Om en liten stund

Beräknad ankomst till nästa hamn: Arrecife i morgon bitti

Väder: Klart, 23 grader Celsius

Elevlogg:

Idag har vi genomfört "Stalk a fish", en uppgift när vi två och två snorklar och väjer en fisk att förfölja och rita av. Vi befann oss på ökenön La Graciosa norr om Lanzarote, medan Älva drev runt mellan öarna skeppades vi elever iland av ribbåten. Vi gick iland i öns största stad (by) och det var som att komma till en nordafrikansk ökenstad, inga asfalterade vägar, vita låga lerhus och nästan inga bilar eller människor. Under snorklingen hittade vi både bläckfiskar och fina akvariefiskar. Dock var det ganska kallt att bada, de flesta av oss klarade inte vara i vattnet för länge.

Efteråt hade vaktlag tre sin sociala aktivitet på öns strand, detta som en del av vårt gymnasiearbete. Aktiviteten var att eleverna och lärarna delades in i sex lag och hade sandlottstävling där varje lag fick en halvtimme på sig att bygga ett "sandhotell". Hotellen bedömdes och resultatet för det finaste bygget presenterades under middagen då vi serverades soppa och vitlöksbröd, vilket vi kan tacka vår underbara kock och det hårt arbetande vaktlaget "Los Disparos", (Stjärnskotten) för.





Personallogg:

Idag har det varit en lugn dag ombord. Vi kom fram till La Graciosa redan på förmiddagen och eleverna släpptes av, i den enda lilla by som finns på ön, direkt efter lunch. Jag kom upp till min vakt vid

14:00 efter att eleverna lämnat båten och tillbringade de första två timmarna med att bara hålla koll på båten så att vi inte drev upp på land. Sen kom det en kort period av något mer utmanande arbete när vi körde tillbaka till den lilla byn och hämtade upp eleverna efter dagens äventyr. Sen var det bara att gå tillbaka till att hålla koll så att vi inte drev upp på land. Sällan har en vakt gått så långsamt.

Efter middagen var det besättnings- och lärarmöte och då berättade Sören att han beslutat att vi skulle fortsätta att driva till klockan 20:00 eftersom det bara är 25 sjömil ner till Arrecife där vi inte kan gå in förrän klockan 08:00 imorgon bitti då marinan öppnar. Det kommer inte gå fort i natt heller. En snitffart på dryga 2 knop bör vi hålla. Tur att vi kommer att ha elever på vakt i natt så att det händer något.

Imorgon däremot då kommer det hända grejer. Ankomst, Klart Skepp och sen kommer jag sätta igång med den första VHF-lektionen på eftermiddagen. Det ska bli skönt med lite tempo.

Nu sitter eleverna och tittar på film i salongen och det är dags för mig att gå och lägga mig om jag ska orka upp vid 2 i natt.

Hoppas ni har det bra därhemma. Här ha vi det ändå fint.

/Sofia

