

Logg från Älva

Datum: 2020-01-12

Elevloggare: Rebecca och Lovisa

Personalloggare: Mathilda

Position: Santa Cruz de Tenerife

Segelsättning: Imorgon bitti

Fart: 5 kn

Kurs: 065

Beräknad ankomst till nästa hamn: La Graciosa, tisdag 12:00

Väder: Delvis molnigt

Elevlogg:

Hej loggen!

Idag har vi i Mb17a varit på utflykt! Vi åkte från Älva 9.30 med en buss som skulle ta oss till vulkanen Teide. Det var en lång resa men med en rolig och intresserad guide. Vi åkte upp genom en barrskog och sedan var vi ovan molnen. Det var en underbar utsikt som vi inte tvekade att dokumentera. Vi fick äntligen lite sol på våra bleka ansikten eftersom det var fint väder. Nöjda och belåtna, dock lite solbrända, begav vi oss tillbaka till båten och njöt av en god måltid lagad av byssalaget. Snart ska vi kasta loss och bege oss av på nya äventyr. Ses i nästa logg!





Personallogg:

Godkväll!

Dagen började med utflykt för eleverna. Vi blev upphämtade av en buss vid 09:30 och ombord väntade en eminent guide som tog oss upp genom byar och olika vackra vegetationer. Bussresan varade i ca 2 timmar med massa intressanta stopp på vägen. Väl uppe ovanför molnen sken såklart solen och på 2300 m höjd gjorde vi ett längre lunchstopp och fick möjligheten att vandra lite. Mätta och belåtna så vilar vi sedan ut oss på bussen tillbaka till båten.

Ombord väntar besättning och middag, och efter middagen lägger vi loss med sikte mot La Graciosa. Väl till sjöss lagar änglarna från byssan kladdkaka som jag får med mig varm upp på nattvakten. Det går ingen nöd på oss!

Hälsningar från lättmatros Mathilda