

Logg från Älva

Datum: 191214

Elevloggare: Leo och Ivan

Personalloggare: Magister Simon

Position: Arrecife

Planerat datum för att segla vidare: i morgon den 15/12 kl 12.00

Beräknad ankomst till nästa hamn: Las Palmas 16/12

Väder: Mjukheten i atmosfären och solens härliga närvaro gynnar klimatet här på Lanzarote.

Elevlogg:

Direkt efter frukost fick MbV18 hasta iväg på den efterlängtrade mjukbottensundersökningen för att passa lågvattnet, medan MbV17 städade hela båten. På mjukbottenundersökningen blev en elev nästan uppäten av en haj, men det slutade med att eleven attackerade hajen istället. Efter lunch stod det ett livsavgörande prov på schemat; VHF. Till allas förvåning så gick provet väldigt bra och alla fick A;). Efter provet hade vår fantastiska kock Simon, vår fantastiska "lärare" Simon och vår fantastiska jungman Veronica fixat Luciafika. Detta bestod av Lussekatter med Chocolate a la Simon Holmgren. Efter det stod det rapportskrivning på schemat för samtliga klasser ombord. Hur det gick får du nog fråga någon annan. Nu till månadens tredje höjdpunkt. Trerätters. Det var vaktlag C som stod för middagen och temat var Lucia. Efter en 100 % vegansk middag så känner vi oss alla otroligt mätta, belåtna och tillfredsställda. Tack vaktlag C för den utsökta middagen. Nu taggar vi film och snacks och tackar för oss denna afton. Kära hälsningar från IVAN AHLSTRÖM OCH MR. CARLSSON.

Personallogg:

Halloj!

Nu är det Simon H, också känd som "Lärary" Simon, som skriver logg idag.

Som tidigare nämnt så har dagen bjudit på en av de (för mig) kanske största höjdpunkterna, mjukbottensexkursionen! Den genomfördes på en av de lokala "stränderna" som ligger på holmen vid namn Isla del Francés längsmed Avenida Olof Palme här på Lanzarote. Exkursionen gick över förväntan och en av eleverna lyckades till och med hitta en liten haj! Men så fort de upptäckte varandra så vart de båda simmandes/springandes åt varsitt håll. Utöver detta lyckades vi hitta en hel del fräcka individer, däribland en väldigt aggressiv krabba som efter att blivit upplockad av en av exkursionslagen och placerad i en bägare tillsammans med två andra krabbor gick på direkt attack och behövde placeras i karantän. En av höjdpunkterna för mig var dock att det svängde förbi en pensionerad tysk naturvetenskapsforskare som tidigare i livet framförallt fokuserat på hur ekosystem påverkas av städer, och han hade en massa frågor. Först trodde han att vi kom från ett universitet, men vi förklarade att vi var en seglande gymnasieskola och han blev mycket imponerad av det vi höll på med. Det tyckte jag var väldigt roligt.

Efter exkursionen som står för ungefär 50% av anledningen till att vi är just på Arrecife så hade eleverna sitt VHF prov som de pluggat så hårt inför. Då kände vi som inte skulle skriva VHF prov, dvs besättningen, jag & Jan att det var det perfekta tillfället att bara lite fin-fika sådär kort efter den 13 december. Och efter provet fikade vi alla på lite mer än 150st handrullade lussekatter och kall choklad. För att avsluta denna långa dag så bjöd det näst sista bysslaget sedan på en helt vegansk trerättersmiddag.

Helt enkelt en lyckad dag och en lyckad kväll.

Tack och hej för denna gång,

Simon H



Dagens exkursionsplats



...och kvällens glada fest