

Logg från Älva

Datum: 18 december

Elevloggare: Nej, nu har de åkt hem

Personalloggare: Kapten Sören

Position: På väg från Las Palmas till Teneriffa

Väder: Halvmulet, lätt sydlig vind och 19 grader.

Personallogg:

Det känns alltid lite vemodigt såhär när vi har vinkat av eleverna och tystnaden sänker sig över mäss och salong. Några veckor tillsammans kan tyckas vara en kort tid, men vi hinner ändå lära känna varandra ganska väl när vi samarbetar om uppgiften att föra skutan tryggt från ö till ö och samtidigt fylla dagarna med lärande och erfarenheter. Så naturligtvis saknar vi deras skratt och knasiga upptåg, liksom all deras goda vilja och iver att lära. Jag blir alltid lite imponerad av våra elever, framförallt hur de hjälper och stöttar varandra när solen inte skiner över ett lugnt hav. De har fått sin beskärda del av både strapatser och ljuvliga dagar på den här resan, som det brukar vara.

Jag vill gärna tro att det vi håller på med, att ta ut unga människor till sjöss under segel, har unika kvaliteter. Vi är beroende av naturen och dess krafter, och vi måste lära oss att samarbeta med dem för att på ett säkert sätt komma dit vi skall. Vi måste också samarbeta med varandra, laget får gå före jaget. Vi lär oss både självtillit och ödmjukhet.



Efter att ha vinkat farväl till klassen, kastade vi loss och är nu på väg mot Santa Cruz de Tenerife, där Älva skall ligga tryggt förtöjd över jul och nyår. Havet ligger stilla, och solen sjunker mot horisonten i väster.

Ja, det har varit en fullspäckt och rolig segling. Och den kunde gärna ha varit någon vecka längre. Förutom naturguidningar (som ju är ett av de centrala ämnena för MBV) på de olika öarna, så har det hunnits med en hel del marinbiologi med exkursioner på både mjuk- och hårbottnar samt valsparing. Och sist men inte minst så har klassen erövrat sina VHF-certifikat.

De lyckades mycket bra med tentan, faktiskt det bästa resultatet någonsin ombord i Älva. Inte illa, bl.a. med tanke på att det krävs 90% rätt på allt som rör nödtrafik för att bli godkänd.

Bra jobbat av eleverna och inte minst av matrosen och radioläraren Petra, som arbetat stenhårt med denna kurs.

Förutom hårt arbete har det också varit glada fester, med vidhängande maskera-



Kära föräldrar! Vi i besättningen tackar för lånet av era fina ungdomar. Vi lämnar tillbaka dem i bästa skick, nu också med goda kunskaper i både städning, tvätt och matlagning!

God Jul och Gott Nytt År

önskar er städse förbundne

Kapten Grumpy

