

# Logg från Älva

---

**Datum:** 17 december

**Elevloggare:** Daniel & Andrée

**Personalloggare:** Jan Östman

**Position:** Las Palmas, Gran Canaria

**Väder:** Soligt men lite blåsigt och växlande molnighet.

## Elevlogg:

Mañana som man säger här nere, imorgon beger vi oss hemåt. Till vanliga skoldagar, sin egen säng och ett Sverige som varje dag utmanar oss med sitt karga väder.

Vår dag har varit otroligt lång med en slutstädning som var utan dess like. Denna gång var det faktiskt en riktig utmaning som har tagit oss sju timmar att utföra. Under dessa långa timmar har vi städade ner till partikelnivå och varje litet skrymsle fick känna på vår disktrasas vrede. Golven fick känna det starka sug vi har i våra snabeldrakar och den våta omfamningen av våra moppar. Byssan har förvandlats till en ädel plats passande kungar, präster och juvenila påvar. En kirurgisk operation hade kunnat ta plats i detta rum där vi skapat vårt bröd de senaste veckorna. Däcket är så rent att astronauterna på ISS kan se solen reflekteras ifrån vårt fartyg som vi så ädelt bebott.

Under dagen av hårt städande möttes vi av ett ultimatum, ett ultimatum som presenterades av vår ståtliga marinbiologiprofessor, med en doktor i marinbiologi och 25 år av forskning på delfiner på Hawaii. "Är inte er rapport klar innan vi åker härifrån, så ska ni känna kraften av det F jag ger er." Ett hårt men rättvist ultimatum, eftersom förra årets rapport lämnades in av många, 10-11 månader försent, och i ett specifikt fall klockan 03.00 morgonen vi åkte hit. Det var i alla fall inte ett år för sent.

Lunchen idag sattes ihop av det änglalika vaktlag vi kallar B, under tillsyn och ledning av vår messias Kock Simon, som visat oss den kulinariska konsten att laga utsökta måltider även när det går skyhöga vågor. Tur är det också att vår kock fick vila denna kväll för att dagen till ära hade Sören vår kapten bokat en restaurang med en slutmiddag i baktanken.

Bordet var bokad på Playa de las Canteras och det var en magnifik paella som serverades och många fina tal hölls för att knyta säcken för denna resa. Vi har just nu kunnat acceptera att denna resa är över. Vi tackar för oss och ska nu krypa till kojs. Tack och adjö för denna gång.



### Personallogg:

Så idag var det slutstädning som präglade alla aktiviteter. Eleverna jobbade flitigt på olika håll. Som tur var hade vi inventerat alla utrymmen redan igår, så det gick snabbare idag än om vi hade gjort inventeringen också.

Dessutom fick vi tre nya besättningsmedlemmar, Love, Pontus och Matilda. De var vänliga nog att sitta hamnvakt medan resten av oss gick på slutmiddag. I natt tar besättningen hamnvakten så alla elever får sova ut. De får dessutom en sovmorgon imorgon, innan det blir dags för brunch och avfärd till flygplatsen. De flesta verkar redo att komma hem igen och få sova i sin egen säng, utan att bli väckta mitt i natten för att gå vakt.