

Logg från Älva

Datum: 15/12

Elevloggare: Leon, Måns

Personalloggare: RibbRobban och RiggStefan

Position: Mellan Lanzarote och Gran Canaria

Segelsättning: Järngenua

Fart: 6 knop

Kurs: 250

Beräknad ankomst till nästa hamn: Las Palmas måndag förmiddag

Väder: Klart, god sikt, smul sjö och låg dyning

Elevlogg:

- · - - - · - - · - - - - - - - - - · - - - - - - - - - · (Tjena morse)

Till frukost blev det gröt. På denna gröt red vi sedan ut en väldigt händelserik dag som tog sin början med en guidning samt en mjukbottenexkursion i Castello de San Gabriels vallgravar. Vallgravarna visade sig vara fulla av krabbor på krigsstigen, det fanns även en hel del sjögurkor av alla möjliga storlekar. När vi kom tillbaka till Älva stävade vi snabbt ut från Arrecifes hamn mot vår slutgiltiga destination, Las Palmas Gran Canaria. Längs vägen blev vi överraskade av en man-överbord-övning där vår kära jungman Marco fick hoppa överbord och bli räddad med räddningsribben. Denna övning övergick till elevernas stora förtjusning snabbt till fritt badande från Älva. Det var under mycket tjohej som elev efter elev kastade sig av bogsprötet mot oceanen nedanför.

Under dagen så förekom också en tävling där kock-Simon, lärar-Simon samt elev-Leon gav sitt allt i den ädlaste av alla tävlingsgrenar, potatisskalning! Tävlingen slutade med en förkrossande vinst för kock-Simon med lärar-Simon på en välförtjänt andraplats och sist men inte minst elev-Leon på en och så välförtjänt tredje AKA sistaplats. Kvällen fullbordades med ett riktigt skrovmål bestående av oxfilé, potatis och massvis med sås. Så medan de trötta eleverna och den slitna besättningen satt och festade på detta skrovmål så övergick kvällshimmelens rödaktiga ljus till den stillsamt svarta natthimmelen som hänger över oss medan vi skriver detta. Idag har vi även iakttagit flasknosdelfiners framfart i vattnet och marelds kvällsdans över vågorna. Nu gungar vi vidare över Atlantens mörka dyningar med sikte på Las Palmas.

Personallogg:

Hej!

Dagen har sammanfattats rätt bra av Leon och Måns. Vad vi kan tillägga från besättningen är att vi som vanligt haft en hel del förberedelser och underhåll av fartyget innan avgång. I Arrecifes hamn har vi inte kunnat slipa och låta så mycket denna gång då en lättirriterad granne från ett grannland som förlorat två världskrig försökte starta ett nytt då han störde sig på det mesta.

Vi tog en omväg mot Isla de los Lobos för att komma i sjölä då vi tidigt planerat både övning och bad som en överraskning till eleverna såhär den sista turen över mot vår slutdestination.



Vi såg även några Rissos delfiner, som till en början misstogs för grindvalar



