

Logg från Älva

Datum: 1 december 2019

Elevloggare: Hampus Kjörsvik & Moa Turse

Personalloggare: Sören

Position: Santa Cruz de Tenerife

Planerat datum för att segla vidare: Tisdag den 3 December

Beräknad ankomst till nästa hamn: Puerto Vueltas på La Gomera den 4 december

Väder: Soligt med växlande molnighet

Elevlogg:

På morgonkvisten vid kl. 7 serverades den vanliga men utsökta frukost - buffén. Vi låg utanför hamnen vid Santa Cruz och väntade på beskedet som skulle komma om hamnplats vid kl 09:00. Vid beskedet om hamnplats gick skutan upp i vind och halade ned alla segel för att med motor gå in i hamn.



Vid hamnplatsen fick vi ett par trevliga grannar, det var nämligen Gladan, ett av svenska flottans två systersegelfartygen Gladan & Falken som låg oss nära intill. Ungdomarna, ivriga på att komma iland, fick då städa rent hela skutan för att sedan äta lunch. Efter lunchen blev det ingen vistelse i land, utan läxor å plugg i högsta hugg! Det mest intressanta med dagen var dock middagen, för då var det nämligen tema ombytta roller. En mycket speciell kväll för det är då vaktlagen byter pass. Stiliga pojkar förvandlades till fagra damer och vise versa. Middagen var gudomligt smakrik och hela kvällen roade oss alla.

Personallogg:

Vi avgick i går eftermiddag från Las Palmas, och när vi rundat Gran Canarias nordudde kunde vi äntligen sätta segel och falla av åt väster för en ganska lätt nordostlig vind. Den gav ingen större fart, bara 3-3,5 knop, men det passade bra för vi skulle helst inte vara framme vid Teneriffa förrän idag på förmiddagen. Jag går 8-12-vakten så vid midnatt lämnar jag över till överstyrman Stefan. Sedan kommer andrestyrman Bengt och tar vakten från kl 04.

Segling är ju ett improviserandets konst. Så även om jag ger övergripande order på kvällen; vi skall vara 3 sjömil utanför Santa Cruz kl 9 i morgon bitti – så får Stefan och Benke en hel del beslut att fatta under natten. Om det är några tveksamheter eller någon kritisk situation, väcker de mig. Annars får jag sova sött. I natt ökade vinden strax efter midnatt och vi började segla lite för fort och skulle ha kommit fram alldeles för tidigt. Klockan sex vaknade jag av att man gick över stag, jag tittade ut genom ventilen och såg Teneriffas nordudde strax om styrbord. Fint. Benke hade löst problemet genom att lova upp och gå norr om ön för att sedan vända och styra söderut. Och minsann, kl 9 befann vi oss tre sjömil utanför Santa Cruz.

I marinan där vi brukar ligga var det trångt, men man hade lovat oss en plats. Med försiktighet lirkade vi in oss längs kajen mellan två superyachter, med två meter tillgodo både i för och akter. Sedan var det dags för storstädning, precis som varje gång vi kommer till en ny hamn, och det hanns också med lektioner i både marinbiologi och radiokommunikation under eftermiddagen. Därefter vidtog förberedelserna för byssalagets avslutningsmiddag och – som det är brukligt härombord – maskerad.

Temat för kvällen var Transgender, vilket lockade till många inspirerade utklädningar. Passande nog bjöds det på räkor till förrätt. (Den marinbiologiskt kunniga inser direkt kopplingen, ni andra får väl googla eller ta fram konversationslexikonet för att lösa gåtan.)



Hälsningar Från kapten Sören