

# Logg från Älva

---

Datum: 2019/11/08

Elevloggare: Isac, Elias

Personalloggare: Catrin

Position: Marina, Smir, till kaj

Segelsättning: -

Fart: -0

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: -Övermorgon

Väder: Molnigt, svalt

## **Elevlogg:**

Dagen började redan som nattvakt. Det var lugn sjö men blåsigt. Natten rullade på bra och vi tror att de flesta av oss fick en god natts sömn trots den första natten på havet. På morgonen började dagen som vanligt med frukost och städning. Därpå började däcksvakterna då vi får stå som rorgångare (styra Älva) och hålla utkik efter föremål i vattnet. Närmare lunchtid anlände vi till Marocko, Smir. Under dagens gång har lektioner mellan vaktlagen ägt rum, både Engelska och Segelbåtskonstruktion. Efter vi anlänt så har vi fått fritid tills kvällen då våra vakter började återigen. Vid Smirs marina patrullerar vakter för att hålla turister säkra och för att minska kriminalitet. Några av oss har också fått se en kamel, vi är ju i Afrika!





### Personallogg:

Nu har resan kommit igång på allvar! Förberedelserna vi i besättningen sysslat med i Malaga före eleverna kom och den gedigna förtrogenhetsutbildningen har mött sitt praktiska syfte, i alla fall till största delen. Besättningen har fullt upp med att bekanta sig med eleverna och de säkert med oss likaså men vardagen har börjat komma in på det spår som leder oss vidare mot Las Palmas. Jag tror att de flesta av besättningen liksom jag är glada över att få stäva ut ur hamnbassängen och komma tillbaka till sjövakter, också om det nu bara var en kort etapp. Hamnrutinerna pausades och hela upplevelsen med att stå till rors mitt i natten, försöka klura ut vad som är stadsljus och vad som är fartyg, upptäcka hur nattsynen inträder och se kanske den första soluppgången till havs är en smakbit av upplevelserna som väntar eleverna. Men med mycket tålamod och under några intensiva dagar har vi tagit oss över Medelhavet i trafikströmmen till och från Gibraltars sund.

Marocco har hittills fyllt förväntningarna med sol, sand och bokstavligen strålande byggnader. För besättningens del rundade vi av dagen efter ankomst med diverse underhållsarbete och planering. Travare skulle sys på till focken som besökt segelmakaren i England, fockbommen fick ännu ett lager olja, kapten skulle klarera in oss i Marocco och allt som hör till medan jag började fokusera på nästa etapps reseplanering. Till sjöss är du väl nästan aldrig framme?

Jag som skickar hälsningar från besättningens del idag är Catrin Palmqvist-Loukomies, andrestyrman ombord. Detta är bara min tredje resa ombord på Älva men jag ser fram emot att följa skutan och eleverna under deras resa på böljan. Tidigare har jag seglat en del på andra segelfartyg och blev glad att träffa kollegerna och min gamla arbetsplats Christian Radich i Malaga. Trots att min åländska och tidvis skandinaviska dialekt helt säkert kommer att förvirra åtminstone eleverna så tror jag att vi kommer att få en riktigt fin segling de närmaste veckorna.

Hoppas ni har det bra därhemma, hälsningar från en sval kväll i Smirs marina

Catrin