

Logg från Älva

Datum: 20191107

Elevloggare: Emil och Viktor

Personalloggare: Ulrika

Position: Málaga

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: Imorgon fm

Väder: Klart, solnedgång

Elevlogg:

Idag åkte vi till staden Ronda som ligger cirka 1,5 timmes bilfärd upp bland bergen från Málaga. Väl där åt vi medtagen matsäck innan turen med Damian, som var vår guide. Han visade oss runt i en närliggande park bredvid tjurfäktningsarenan där vi fick se en staty på grundaren av traditionell tjurfäktning. Sedan fick vi gå in i arenan och se hur och var tjurarna stod innan tjurfäktningen.

Ronda byggdes på en enorm klyfta som kallas gorge eller canyon, som på svenska betyder bergsklyfta. Där fick vi se en bro som förr i tiden användes som ett fängelse. Där förhöordes krigsfångar som sedan slängdes ut till en säker död från 98 meter.

Efter turen med Damian samlades vi utanför tjurfäktningsarenan där vi fick en fri timme att gå runt i Ronda. Sedan började den långa turen nedför bergen tillbaka till Málagas hamn där Älva låg.





Personallogg:

Utflykt upp i bergen till den fascinerande staden Ronda. Under vår guidade tur med Damian blev det mycket historia och kultur. Den vackra tjurfäktningsarenan – den äldsta i Spanien används bara en gång om året och då är det fullsatt och matadorens och toreadorernas dräkter har designats av dagens modeskapare. Biljetterna är förstås väldigt dyra – vill du sitta i skuggan får du betala mest och platserna i gassande sol är billigast. Vi hade tyvärr inte så mycket sol i Ronda. När vi vandrade i de trånga gränderna i gamla staden öste regnet ner. Ganska många elever var välplanerade och plockade fram regnjackor ur rygsäckarna. Andra hade inga jackor och blev lite blötare....

Mest intresse väckte den djupa bergsklyftan mellan den nya och den gamla staden. Långt, långt ner porlade en bäck.

Just nu pågår febril aktivitet ombord. Byssalaget sköter disken efter middagen. De sista soporna bärs iland. Besättningen tar in landströmskablarna. Ribben firas ner i vattnet och två elever står beredda med flytvästar på. De kommer lägga loss de sista trossarna och sedan kör någon i besättningen in med ribben och hämtar dem. Solen dalar och snart är vi på väg ut genom hamnen och stävar söderut mot Smir i Marocko. Vi kommer ha 10 m/s från väst.



Besättning från vänster och bakåt:

Veronica (Ljungman), Bengt (Matros),
Alva (Matros), Catarina (Kock),
Catrin (Styrman), Pontus (Matros),
Sofia (Överstyrman), Lowe (Ljungman),
Stefan (Kapten)