

Logg från Älva

Datum: 2019-11-17

Elevloggare: Edgar, Hugo

Personalloggare: Bengt W

Position: Tryggt vid kaj i Arrecife

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: -

Väder: Strålande sol större delen av dagen

Elevlogg:

Idag var första dagen i hamn på fem dygn, vilket många av oss tyckte var skönt då vi hade börjat tröttna på gungandet. Det var även rent skepp vilket innebär storstädning av hela fartyget. Det tog hela förmiddagen men vi hade mycket musik och bra stämning. Till lunch blev det köttsoffa med hembakat bröd som många av oss åt utomhus i solen. Efter lunch provkörde vi och finjusterade våra båtar som ska tävla imorgon. Några gick till den lilla stranden här i hamnen och passade på att bada samtidigt som de provkörde. Efter det gick de flesta av oss in till den stora stranden i stan och hängde där resten av kvällen. De flesta passade även på att äta middag inne i stan.





Personallogg:

Killarna och Miranda har verkligen njutit av att ha fast mark under fötterna igen och även sova i en koj som håller sig stilla hela natten. Byssalaget kan laga mat utan att vingla omkring under arbetet och sjösjukan är nästan glömd.

Idag har många olika verksamheter skett. Eftersom toaletterna fortfarande inte fungerade har besättningsmännen Benke och Pontus (se fotot) ägnat precis hela dagen åt att skruva isär toalettavloppsrören för att komma åt proppen som satt i vägen. Inget trevligt jobb precis men trägen vann så nu funkar toaletterna igen. Hurra!!!!

Vi hade ju planerat att segla till Playa Blanca på sydkusten men avråddes av personalen på marinan att gå dit pga. det rådande väderleksläget och därför ligger vi nu i Arrecife på ostsidan av Lanzarote.

Jag har fått ägna förmiddagen åt att försöka hitta en ny plats för vår stora segelbåtstävling som ska gå av stapeln imorgon efter mycket byggande och testande av de olika flytetygen. Många olika har det blivit – vikingaskepp, katamaraner, trimaraner och kölbåtar. Ska bli kul att se vilken konstruktion som vinner. Det gäller ju inte bara att vara snabb, man måste ju segla åt rätt håll också samt att inte gå sönder under racet.

Ikväll väntar vi på Björn Compier som ska fortsätta seglingen med oss till Gran Canaria medan Ulrika flyger hem i morgon bitti.