

Logg från Älva

Datum: 2019-11-12

Elevloggare: Erik och Jack

Personalloggare: Alva

Position: N 34° 45,650' W 007° 34,660'

Segelsättning: Storen, focken och inre stagflock

Fart: 4,5 knop

Kurs: 245°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 17/11 kl. 14

Väder: Sol och varmt

Elevlogg:

Hola!

Andra dagen på resan till Lanzarote. Inget land i sikte. Vi vaknade 06:20 i morse för att börja tillaga dagens frukost. Redan halvvägs in i tillagningen stack två av byssalaget iväg på grund av sjösjuka. Enligt besättningen var det runt 1/1,5 m höga dyningar.

Efter frukosten var det dags att sätta segel för första gången på resan. Medan halva klassen var sjösjuka slet andra halvan med att hissa seglen för glatta livet. Sedan var det dags för lektioner för halva klassen, ena halvan hade Bengt som höll i seglingsteori och andra hade engelska med Ulrika. Därefter var det dags för byssalaget (halva laget var sjösjuka) att laga lunch. På menyn var det korvstroganoff med ris och tillbehör.

Det var planerat att vi skulle ha vår andra lektion av VHF kursen men den blev inställd på grund av, ja ni gissa det - sjösjuka. Istället blev det sola för vissa och hänga över reling för andra. Efter några timmar av rast var det dags för middag, kycklingben med potatis och currysås. Under tillagningen så flyger man själv och köksredskap runt hej vilt.

Nu är klockan 19:00 och alla som inte har vakt sover, det har aldrig skett innan. Enligt prognosen ska vågorna bara bli värre och värre så vi får se om vi "överlever" de här resterande dagarna till sjöss!

Ha det gött!





Personallogg:

Hej alla där hemma!

Idag är det jag, Alva, som skriver logg. Jag jobbar som matros här ombord och har gjort det av och på sen mars 2018. Jag gick tidigare i skolan, Marinbiologilinjen, och tog studenten 2017. Har varit ombord sen i Stocksund, med en kort hemvisit medan båten låg i Málaga. Så den här turen kommer jag ha seglat från Sverige till Kanarieöarna! Det här är min första segling med en MT-klass, väldigt kul! Eleverna har ett stort intresse för vad vi gör verkligen.

Det är kul att vara ute till sjöss igen under ett lite längre ben! Jag gick upp till lunch för att gå på min vakt och möttes av solsken och hissade segel. Väldigt bra start på dagen. Vi hade en väldigt trevlig vakt med fin vind och sol. Innan middagen körde vi lite spakväll.

Nu är det dags för mig att gå och lägga mig, ska upp på nattvakt!

Skepp o' hoj!

Alva