

Logg från Älva

Datum: 2019-11-11

Elevloggare: Philip & Malte

Personalloggare: Ulrika

Position: N 35° 56.2' W 005° 49.2'

Segelsättning: Går för motor

Fart: 7 knop

Kurs: 240°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 16/11

Väder: Mulet

Elevlogg:

Dagen började med en stadig frukost med besättningen och vi fick information om att vi inte behövde städa våra städområden här ombord på Älva och att vi skulle åka Älvas RIB-båt in till land eftersom vi låg för ankar över natten. När vi steg i land så hade någon ringt polisen för att de trodde att vi var flyktingar.

Efter det så gick vi genom passkontrollen över till Gibraltar och sen så gick vi över landningsbanan. Sen började vi vår långa vandring uppför Gibraltarklippan. En femtedel upp så stötte vi på vår första apa och den var väldigt lugn och den hade sina polare precis runt hörnet på ett hustak. Sen gick vi fel väg upp så vi hamnade i en återvändsgränd och vi fick gå den långa vägen ner för att sedan ta den rätta vägen upp, vilken var svår att hitta. Men när vi nådde toppen så var det en vandring som var värt det och det var en underbar utsikt ut över havet och staden Gibraltar.

På vägen ner från berget blev ett flertal personer påhoppade av apor som ville komma åt saker i väskorna. Eftersom aporna var så aggressiva så fick vi vänta med att äta vår lunch tills vi kom en bit ner på berget där aporna inte höll till och det var fortfarande en bra utsikt därifrån trots att det var ungefär två tredjedelar ner. Sen gick vi tillbaka en annan väg till Älva eftersom vi gick ner på ett annat ställe än vad vi kom upp. På vägen tillbaka så stannade hela klassen vid en stor mataffär för att bunkra upp med chips, läsk och godis inför den långa färden till Kanarieöarna.





Personallogg:

Ja, promenaden idag upp på Gibraltarklippan var riktigt ansträngande. Den började på plan mark vid marinan och genom stan, fortsatte uppför ett oändligt antal trappor för att sedan övergå i en vindlande brant serpentinväg uppför berget tills vi nådde linbanestationen. Då var vi andfådda och svettiga, men blev snabbt avkylda av den friska vinden. Vi fascinerades av utsikten över hamnen, där många lastfartyg låg ankrade. Vi kunde t o m se Älva liggande på ankar i marinan som en liten jolle bland de stora fartygen. Att sedan stå på ett glasgolv och se det branta stupet nedanför fötterna kittlade våra nerver. Byssalaget hade kvällen innan förberett lunchmackorna med kyckling, sambal oelek, majonnäs, sweet chili och sallad. Jättegoda!

Nu lägger sig kvällslugnet över Älva. Några spelar Call of duty, några har vakt och styr eller håller utkik, andra sover och Oscar T måste vara väldigt mätt, för han åt två jätteportioner pasta carbonara till middag. Med det här gänget blir det inga rester!