

# Logg från MB18b Skärgårdssegling

---

**Datum:** 27 augusti 2019

**Elevloggare:** Karl Gillow, Edwin Ivermark

**Lärologgare:** Jan Östman

**Hamn:** Bullerö

## Elevlogg:

Dag 1: Hela klassen samlades vid kajen kl. 08:00 i morse på marina läroverket. Därefter bar vi ombord all mat till resan. Vi gjorde sedan loss och sen bar det iväg mot Stockholms skärgård. Det var ingen vila på båten, så fort vi lämnade kajen började arbetsuppgifterna. Klassen delades upp i grupper och grupperna turades om med att navigera båten och att fågelskåda. Vi skulle leta upp specifika sjöfåglar men vår grupp hittade bara en art av de fem som vi skulle hitta. Men fiskmåsar och skarvar fanns det dock gott om! Ungefär kl. 3 kom vi fram till Bullerö. Det var en felfri tilläggning och ett magiskt jobb av besättningen. Egentligen skulle grupp 4 intervjua en tillsynsman på ön men Jan hade råkat boka fel datum så vi tog istället en rundtur runt ön. Jan ledde oss och berättade öns historia, till exempel ägdes ön förut av en konstnär. Sedan serverades det Lasagne till middag. Dagen avslutades med bastubad och en vacker solnedgång tillsammans med en mysig klass.

## Personallogg:

Den här resan började på bästa möjliga sätt med ett perfekt väder. Halva klassen, 14 elever åkte med Petsamo medan andra halvan åkte på Viksten där de också fick sällskap av nytillskottet i klassen, Max. Han kom in i gruppen direkt och verkade trivas med resten av gänget. På vägen var det fågelinventering av dykänder och vissa rovfåglar som gällde. Dykänderna lös med sin frånvaro, förutom några storskrakar som vi hittade på eftermiddagen. Å andra sidan såg vi ett stort antal havsörnar, såvida det inte var samma individer som dök upp om och om igen – jag misstänker att det kan vara en möjlighet då vi såg dem 3 och 3 åt gången.

Det är en trevlig klass som kommer bra överens med varandra. Roligt att se dem utanför klassrummet, fr.a. då jag undervisar dem i kemi, så det här är en väldigt annorlunda upplevelse. Efter middagen badade nästan hela klassen. Intervjun med tillsynskvinnan kommer att ske imorgon bitti innan vi fortsätter vår färd till de andra skärgårdsnärningarna och den försening som det innebär är OK för de två stopp som vara planerade innan. Nu sitter många av eleverna och spelar kort efter en kvällsfika med kanelbullar, te och kaffe. Stämningen är hög. Snart är det dags att få ner alla i hytterna så att de är väl vilade inför morgondagen.